

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 6 juli 2022

Thema: De Hoop

Voorganger: Reint Jan Terbijhe



[Aanhef \(blz. 12\):](#) [Wees hier aanwezig](#)



Inleiding

Door corona hebben we helaas niet, met velen van ons, kunnen varen op de Johanna Jacoba Gelukkig wel, met enkelen, op mijn eigen bootje. Aan boord is een anker, heel wat kleiner dan op bijgaand plaatje.

Als de motor uitvalt en de wind dreigt je op de harde basaltblokken van de oever te blazen dan gooi je je anker overboord in de hoop dat hij blijft houden en je schip houvast geeft. Al je hoop is dan gevestigd op het onzichtbare anker. Daarom is het zo'n mooi symbool, Je hoop is gevestigd op iets wat je niet ziet en er toch is.

[Lied nr. 71a:](#) [Meine Hoffnung](#)

Mijn hoop, mijn vreugde, mijn sterkte, mijn licht is Christus

Hoop

Hoop geeft de mens energie. In de hoop dat ze situaties kunnen verbeteren gaan mensen ergens voor strijden, gaan ze actie voeren, komen ze in protest tegen wantoestanden. Zonder hoop op verbetering houdt een vluchteling het niet vol in zijn kamp. Een zieke klampt zich vast aan de hoop op herstel. In Oekraïne en in West-Europa hopen we dat de leiding in Rusland tot inkeer komt.

[Lied nr. 34:](#) [Nada te turbe](#)

Niets zal je deren, benauwen als je God zoekt

Bijbelgedeelte uit Hebrëen 6 vers 19 en 20

Hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor de ziel en reikt tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: Hij is hogepriester voor eeuwig, zoals Melchisedek.

Dit bijbelgedeelte staat bol van de symboliek.

De hoop wordt vergeleken met een anker en met de tempel in Jeruzalem. De centrale ruimte was het Heilige der Heiligen waar één keer per jaar de Hoge priester mocht binnentreden. Het werd aan het oog van de gewone gelovigen onttrokken door een voorhangsel. Christus is na zijn dood het definitieve Heilige der Heiligen van de hemel binnengetreden, achter het voorhangsel van de dood. Het anker is uitgeworpen aan de andere kant van het voorhangsel. Via het ankertouw kun je de onzichtbare Jezus bereiken. Anders gezegd via het ankertouw heb je verbinding met de onzichtbare, heb je verbinding met de hoop, heb je verbinding met vertrouwen.



Lied nr. 5: Bonum est confidere

Het is goed te vertrouwen, te hopen op de Heer

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 74 Kyrie

Lied nr. 33: Van uw barmhartigheid en trouw

zal ik altijd zingen Heer

Avondgroet, een liedtekst van Robert Long

Hoop, geloof en liefde zijn de zaken waar het eigenlijk om gaat

Zonder anker nooit een haven

Zonder kruis geen overtuiging

Zonder hart geen warm verlangen

Naar geborgenheid en liefde

Naar een steun en toeverlaat

Hoop, geloof en liefde, 't lijkt eenvoudig inderdaad

Lied nr. 135: Voici Dieu qui vient a mon secours

Zie naar God mijn helper

*Het oecumenisch avondgebed is er elke woensdag van 19.00-19.45 uur
ook in de vakantieperiode*