

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 8 juni 2022

Thema: Diepgeraakt

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Lied nr. 38: Veni Sancte Spiritus

Welkom en inleiding



Hartelijk welkom allemaal, deze eerste woensdag na Pinksteren. Toen ik dit avondgebed voorbereidde moest het nog Pinksteren worden en hoopten Han en ik, sinds 3 jaar, weer naar de Pinkster conferentie te gaan; Opwekking. Het thema zal zijn: Diepgeraakt.

Het voorbereiden van dit avondgebed gebeurde tijdens een tuinklus en mijmerend over het a.s. avondgebed en het 'Pinkster conferentie thema', Diepgeraakt, kwam er van alles boven....

*Kom Heilige Geest,
Spreek altijd tot mijn hart
En als Gij toch zwijgt,
Laat dan Uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt*

Bernardus van Clairvaux

Loflied nr. 52: Laudate omnes gentes

Pinksteren

Pinksteren, Jezus heeft erover gesproken: *'Ik zend jullie de trooster... ik stuur een andere pleitbezorger'* en ook in het oude testament schittert een profetie van Joel:

'Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen en jongeren zullen visioenen zien'

En om me aan woorden van Jip Wijngaarden aan te sluiten; *'Zo mochten wij ervan horen, het Woord wordt bevestigd door de Ruach, de Geest, FEEST!!!'*

Lied nr. 126: Dominus Spiritus est

Gedicht van Aurelius Augustinus

Fluister het mij in, Heilige Geest:

Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, Heilige Geest:

Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, Heilige Geest;

Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige Geest;

Ik zal het goede nooit verliezen...

De Heilige Geest, ons gegeven. Geven-vragen-geven -vragen, is de beweging. Hij geeft en wij mogen vragen, erom vragen, om die Geest, Hij geeft, laten we daar niet aan twijfelen, Hij, Jezus, heeft het immers zelf gezegd.

Jezus zegt: *'Als jullie goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven die erom bidden?'*

Fluister het me in Heilige Geest, ik zal het goede denken.

Lied nr. 22:

Kom tot ons o Heilige Geest.

Overweging

Dan draagt Jezus hun op: *'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.'*

Vervuld van de Heilige Geest; het gebeurde en overkwam de discipelen lang geleden. Daarop trad Petrus naar voren samen met de elf apostelen, verhief zijn stem: *'deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt'*. Op heel indringende wijze vertelt hij de omstanders wat er gebeurde en wat Jezus voorzegt had. Later staat er: *'toen ze dit hoorden werden ze diep in het hart geraakt.'*

Diep geraakt worden, soms overkomt het mensen nu en soms kan het zo'n innerlijk verlangen van het hart zijn. Ik moest denken aan woorden van Jos Douma over contemplatie.

Contemplatie, een kloosterterm en gaat over tot rust komen, stil worden in Gods aanwezigheid, aandachtig aanwezig zijn in Gods aandachtige aanwezigheid. Een ding is zeker God is altijd aanwezig, Hij heet: IK ben, (Ik ben er). Hij is de aanwezige!



Nog even gaan we naar het woord Contemplatie, het woord tempel zit hierin: con-tempel-atie. De tempel staat voor, de plek waar God aanwezig is op aarde, de tempel is er niet meer; wij Gods kinderen zijn allemaal tempels, wij zijn plekken waar God aanwezig is; tempels van de Heilige Geest.

'Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God', staat er in 1 Korinthe 3: 16, 6: 19.

Zo wordt nog wat duidelijker dat contemplatie gaat over zoeken, (vragen) en ervaren van Gods aanwezigheid op een manier waarbij ik zelf ook helemaal aanwezig ben, in het besef dat God boven mij is en om mij heen en ook door zijn Heilige Geest in mij.

'Heer, leer ons Uw tempel te zijn, maak ons een ruimte voor U. Heer breng ons tot rust in de tijd, maak ons een ruimte voor U. De zee en het land, ons hart en verstand, alles is ruimte voor U, zo zijn wij ruimte voor U.'

Sela, Ruimte voor U

Lied nr. 1: Mijn ziel verstilt in rust en vrede

Stilte

Lied nr. 23: 2x Oculi nostri

Voorbeden acclamatie: *'Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed'*

- Here God, Hemelse Vader, we hebben het net gezongen, Kom tot ons o Heilige Geest en we willen u vragen om Uw Heilige Geest in ons leven.

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed

- Here God, dank u voor dat geweldige van toen en dat uw evangelie de wereld bereikt heeft, door krachtige getuigenissen aangevuurd door Uw Heilige Geest.

Dank voor Uw Heilige Geest, de trooster, die we opmerken in grootse dingen, in kleine dingen...

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed

- En afgelopen zondag, de 1e Pinksterdag en we samen kwamen in kerken of conferentie, hoorden we van een Pinksteren vieren in schuilkelders en we denken aan hen in Oekraïne.

We werden opgeschrikt door het gruwelijke bericht uit Nigeria, van

mensen die Pinksteren vierend, in hun kerk werden doodgeschoten.
Heer wilt u zich ontfermen over al die families, al die mensen.
En ik moet ook denken aan de berichten die voorbij kwamen,
afgelopen week, over de vermissing en later moord op een
onschuldige jongen van 9 jaar.

Heer te veel leed, ontferm U!!

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed

- (ruimte voor eigen gebed)

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed



Lied nr. 23: 2x Oculi nostri

Nog even dit:

Heilige Geest, steun en troost

*Als Christus niet was verrezen en als Hij niet zijn Heilige Geest naar ons
gezonden had, zou Hij niet onder ons aanwezig zijn.*

*Dan zou Hij een opmerkelijk mens zijn geweest zoals de geschiedenis van de
mensheid er meer heeft gekend.*

*Christus heeft, voordat Hij heenging, zijn discipelen ervan verzekerd dat Hij
hun de Heilige Geest zou zenden als steun en troost.*

*En zo kunnen we tot de ontdekking komen dat Christus, evenals Hij op aarde
was te midden van zijn discipelen, Hij voor ons allen ook vandaag via de Heilige
Geest tegenwoordig is.*

*Die mysterieuze tegenwoordigheid is weliswaar vatbaarder voor de een, meer
versluierd voor de ander, maar Hij is er altijd...*

*Het is alsof wij Hem horen zeggen: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voleinding van deze wereld'.*

Frère Roger

Wees welkom, Geest van God

Wees welkom Geest van God

Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.

Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.

Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan

Wees welkom, Geest van God

Wees welkom, Geest van God

Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,

Om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt

Wijs ons op Jezus die ons droge hart doorweekt.

Wees welkom, Geest van God.

Gedeelte uit lied 788 Opwekking

Slotlied nr. 90:

The kingdom of God

Goede week en graag tot ziens!!