

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 15 juni 2022

Thema: De gave van Gods Liefde

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 38: Veni Sancte Spiritus](#)

Bijbeltekst bij het thema; Efeziërs 2, vers 4-10

Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding.

Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.

Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding, door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn.

Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen, die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

[Lied nr. 39: O Christe Domine Jesu](#)

1^e deel van de lezing

De schrijver van de brief aan de Efeziërs verkondigt en viert de kosteloze gave van Gods liefde. Ondanks dat wij “dood waren door onze overtredingen, ...danken wij aan zijn genade onze redding’ (Efeziërs 2,5). Voor Paulus is de genade de basis van heel het christelijk leven. Het heil is een gave van God. Wij verdienen het heil niet als een salaris na goed gewerkt te hebben; nee, wij zijn gered, omdat God rijk is aan barmhartigheid en goedheid. “Hij kan slechts liefde schenken (Isaak van Nineve, 7^e eeuw).

In het Oude Testament heeft de profeet Jesaja goed begrepen dat God zijn volk belangeloos liefheeft. In een tekst die elk jaar tijdens de paaswake gelezen wordt, zegt Jesaja tot zijn volk; “Kom, wie dorst heeft, hier is water; en allen die geen geld hebben, kom en eet zonder geld, en drink wijn en melk zonder betaling” (Jesaja 55,1-11).

[Lied nr. 135: Voici Dieu](#)

2^e deel van de lezing

In het Nieuwe Testament is deze liefde persoon geworden; Christus Jezus. Jezus heeft nooit het woord “genade’ gebruikt. Door zijn daden en woorden, door zijn vergeving en de vrijwillige gave van zijn leven, liet hij ons de diepte van deze liefde inzien. Jezus nodigt ons uit om te leven zoals Hij.

De belangeloze gave van Gods liefde maakt van ons geen passieve mensen. Zij wekt ons ten leven met Christus (Efeziërs 2,5) en geeft ons de moed ons leven voor anderen te geven. Dan kan een wonder in ons leven geschieden. Wij beginnen lief te hebben zoals God ons heeft liefgehad. Meer nog; God begint ons lief te hebben. “Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, zodat wij daarin zouden leven”. (Efeziërs 2,10).

Adem van Gods liefde, heilige Geest, aan U ons vertrouwen schenken betekent dat wij deze verassende ontdekking doen; God boezemt nooit angst in; God kan slechts liefhebben!

[Lied nr. 2: Dona nobis pacem](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32 Gospodie pomilui](#).

[Lied nr. 111: God is vol liefde](#)

Avondgroet (van Eileen Caddy)

Wanneer je liefde en begrip uitstraalt, zullen ze honderdvoudig tot je terugkeren, wanneer je kritiek en negativiteit uitstraalt, zullen die honderdvoudig tot je terugkeren.

Dat wat diep in je is, weerspiegelt zich in je uiterlijke leven. Je kunt je ontevredenheid, je afkeer, je ellende niet verbergen, want vroeg of laat zullen ze naar buiten barsten als een puist en zal deze uitgesneden moeten worden.

Hoe eerder met het vergif afgedaan wordt, hoe beter. De snelste manier om dat te doen, is je hele houding te veranderen. Zet in plaats van die giftige, negatieve, kritische gedachten, gedachten van pure liefde, harmonie en begrip. Wanneer je iets aan de situatie wilt doen, kun je dat meteen doen; verandering kan in een ogenblik plaatsvinden.

[Slotlied nr. 50: Magnificat](#)

En een heel goede week gewenst!

Petra Kolb.