

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 16 maart 2022

Thema: Overwinning

Voorganger: Reint Jan Terbijhe



Aanhef (blz. 12): Wees hier aanwezig

Welkom

Van 12 tot 15 april 2019, waren we met een aantal mensen uit onze groep in Taizé. In de zondagochtend dienst werd de zegevierende intocht van Jezus op het ezeltje in Jeruzalem herdacht. Palmpasen konden we 3 jaar geleden in vrede en vrijheid vieren, nu wordt alles overschaduwd door een nabije oorlog.



Lied nr. 2: Dona nobis pacem (Geef ons vrede in ons hart)

Inleiding

We zijn in de Goede Week, we staan stil bij het lijden van Christus bijna 2000 jaar geleden

We staan ook stil bij het lijden in Oekraïne, de vele doden en gewonden, de continue angst bij burgers en militairen zowel aan Oekraïense als Russische kant. De onzekerheid die heerst, of je nu blijft of als je bent

gevlucht.

Op Palmzondag was het "Hosanna" korte tijd later "Kruisig hem". Ook toen werden mensen al gemanipuleerd. De eenzijdige voorlichting die Poetin de Russen (en de wereld) voorhoudt is ongekennd. Het laat ons beseffen wat 'vrijheid van meningsuiting' betekent: een onzettend belangrijk recht van mensen! Jezelf mogen zijn wat je huidskleur, geloofsovertuiging of geslacht ook is. Waard om voor te vechten.

Lied nr. 28:

Per crucem

(door uw kruis en lijden verlos ons Heer)

Lijden

Op Goede Vrijdag herdenken we hoe Jezus zich overgeeft aan God door te gehoorzamen aan zijn levenseinde volgens Gods plan. "Jezus die sterft voor onze zonden, zodat wij bevrijd kunnen zijn" zo is het mij als kind geleerd. In de geschiedenis kennen we meer voorbeelden van mensen die geleden hebben omdat zij een boodschap van bevrijding brachten. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Horen de Oekraïners, die strijden voor hun eigen vrijheid maar ook voor de vrijheid van ons in West-Europa, niet in dat zelfde rijtje?

Lied nr. 142:

Op u vertrouw ik

Bijbellezing uit Mattheus 28: vers 1 tot 7

Komende zondag is het Pasen; de overwinning van het leven op de dood, de overwinning van het licht op de duisternis. Overwinning zo'n woord wat onlosmakelijk hoort bij strijd. Iets wat ik in deze tijd terdege besef. We lezen in Mattheus over het nieuwe in de rotsen uitgehouwen graf van Jozef van Arimethea waarin Jezus na zijn kruisiging was neergelegd.

Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria 's morgens al heel vroeg naar het graf. Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer God kwam uit de hemel. Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit

als sneeuw. De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen. Maar de engel zei tegen de vrouwen: "Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Stilte

Lied nr. 60: Nebojte se

Voorbeden met als *acclamatie nr. 78: Amen, amen*

- Goede God, ik ben dankbaar dat ik in vrijheid mag leven, dat ik ben opgevoed vanuit het christelijk geloof en dat er in mijn leefomgeving ruimte is voor diverse opvattingen. Ik bid voor de vele mensen die vrijheid missen, angstig zijn om zich uit te spreken. Weest u hen nabij.
Laat ons zingend bidden...
- Goede God, Wilt u zijn bij alle mensen die in vrede willen leven, die naar de 10 geboden willen leven, die geen anderen willen doden maar die door een agressor gedwongen worden tot handelingen die daar tegenin gaan. Wilt u hen behoeden.
Laat ons zingend bidden...
- Goede God wilt u zijn bij mensen die onderdrukt worden, soms alleen maar omdat ze tot bepaalde bevolkingsgroepen horen. Mogen zij hoop blijven houden op bevrijding.
Laat ons zingend bidden...
- Goede God, wij leggen persoonlijk zaken, die niet uitgesproken zijn aan u voor...

Laat ons zingend bidden...

Lied nr. 145:

Herre visa mig vägen (Heer wijs mij de weg)

Avondgroet: Mensen met koffers (2 coupletten) van Sjoerd Kuyper (kinder-) boekenschrijver, dichter, scenarioschrijver.

*Mensen met koffers gaan over de wereld
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:
van voedsel naar honger, van leven naar dood.*

*Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.*



Slotlied nr. 124:

Licht dat terugkomt