

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 20 april 2022

Thema: Voorbij de leegte

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema.

[Lied nr. 49: Da pacem cordium](#)

Bijbeltekst uit Johannes 20, vers 8

Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.

[Lied nr. 4: Crucem tuam](#)

1^e deel van de lezing uit boekje "Zondag aan de rivier"

"Hij zag en kwam tot geloof", zegt dit paasverhaal over de geliefde leerling. Dit lijkt vreemd, want er viel weinig te zien: een lege grafkamer, een paar doeken op de grond en nog een zweetdoek, waarin het hoofd van de dode gewikkeld was geweest. Dat zag de leerling, meer niet, en hij geloofde, zoals je een leeg nest ziet met alleen een gebroken eierschaal en je weet: hier is begin van leven.



Toch is het lege graf niet het centrum van het paasverhaal. Als de leerlingen de Schrift beter gekend hadden, dan hadden ze niet eens naar het graf hoeven gaan, zegt Johannes.

Niettemin is het lege graf een aangrijpend symbool. Leegte kun je op veel manieren ervaren.

Er is de leegte na een verlies; 'Hoe leeg is mijn huis nu, wanneer ik alleen thuiskom'.

Er is de leegte die een gedetineerde voelt die niet alleen zijn vrijheid, maar ook zijn relaties is kwijtgeraakt.

Er is de leegte na een kerksluiting; 'Het gebouw staat er nog, maar als ik erlangs fiets, geeft het een leeg gevoel'.



In 1997 werden in Acteal, een dorp in Mexico, vijfenveertig dorpelingen door doodseskaders vermoord, in de kerk. Nog nooit was het in het dorp zo leeg.

Lied nr. 135: [Voici Dieu qui vient a mon secours](#)

2e deel van de lezing

Maar in de leegte vangen mensen signalen van nieuw leven op. Justitiepastor Ineke Baron schreef een boek over een TBS'er die na een ware kruisweg, in zijn lege cel een nieuw leven begon.

Soms is een kerksluiting het begin van een nieuwe gemeenschap.

De overlevenden in Acteal zeiden; "Onze broers en zussen, vaders en moeders en kinderen zijn pas echt dood, als we nu de gevoelens van haat en wraak de vrije loop laten. Wij willen geen monument voor de doden". Deze straatarme inheemse Mexicanen namen alle tijd om te treuren, maar ze wilden geen monument om de leegte te vullen. Ze zagen de lege plek in het centrum van hun dorp, en geloofden in het nieuwe leven van vergeving en verzoening.

In zijn brief over de vreugde van het evangelie heeft paus Franciscus het over zulke ervaringen. “De verrijzenis is geen feit uit het verleden, zij is een Kracht tot Leven, die de wereld doordringt.

Waar alles dood lijkt, verschijnen kiemen van leven en verrijzenis. Het is een Kracht zonder weerga”.

[Lied nr. 94: Het lied van de opstanding](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui](#)

Gebed van Etty Hillesum (26 mei 1942)

Het is soms nauwelijks te verwerken en te bevatten,
God, wat jouw evenbeelden op deze aarde
elkaar allemaal aandoen in deze losgebroken tijden

Maar daarvoor sluit ik me niet op in deze kamer,
God, ik blijf alles onder ogen zien en wil voor niets weglopen;
en van de ergste misdaden tracht ik iets te begrijpen en te
doorgronden

Ik probeer altijd weer de naakte kleine mens op te sporen,
die dikwijls niet terug te vinden is in de monstrueuze ruïnes van
zijn zinloze daden.

Ik zit oog in oog met jouw wereld, God,
en ik ontvlucht de werkelijkheid niet in schone dromen;
- Ik meen dat er plaats is voor schone dromen naast de wreedste
realiteit.

Ik blijf je schepping prijzen, God, ondanks alles.



Lied nr. 130: Tibie Paiom

Avondgroet: 'Mache dich, mein Herze rein', aria uit de Mattheus Passie van J.S. Bach

*In de koelte van de avondwind kwam Adams val aan het licht.
In de avond maakt de Heiland deze ongedaan.
In de avond kwam de duif weerom, met in zijn snavel een olijvenblad.
Tijd zo schoon! O avonduur!*

*De vrede met God is nu hersteld, want Jezus heeft zijn kruis volbracht.
Zijn lichaam komt tot rust, ach mijn ziel, kom!
Ga, ontvang de dode Jezus ten geschenke, o heilzame, o kostbare
gedachtenis!*

*Maak jezelf rein, mijn hart, ik wil Jezus zelf begraven.
Want Hij zal voortaan in mij blijvend in vrede rusten.
Wereld, ga weg, laat Jezus binnen!*



Slotlied nr. 141: Ij bent gezegend

Vrede en alle goeds voor iedereen!!

Petra Kolb