

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 23 maart 2022

Thema: Blind vertrouwen

Voorganger: Kira van Oijen



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

## **Inleiding**

Welkom bij dit meditatief avondgebed in de traditie van Taizé. Iets meer dan een week geleden wandelde ik in stilte naar een klooster. Toen ik bij mijzelf naar binnen was gekeerd, passeerde mij een groep mensen; erachteraan liep een klein meisje met vlechtjes in het haar. Ze moet een jaar of zes geweest zijn. Ze hield een gevonden tak vast die ze voor zich uitschoof op de grond. Met haar gebogen hoofd en haar ogen gesloten liep ze zo achter haar ouders aan. Het blinde vertrouwen en haar staat van zijn, het raakte mij.

[Lied nr. 131: Neem mij aan zoals ik ben](#)

## **Vertrouwen**

Dat meisje laat zich duidelijk leiden door haar vertrouwen in een goede afloop. Ze laat zich leiden door de wetenschap dat ze niet struikelt, dat ze niet valt, het vertrouwen dat haar ouders naar haar zullen omzien als ze merken dat ze te ver achterloopt. Het meisje met de vlechtjes vertrouwt onbewust niet alleen op haar gevoel, ze vertrouwt ook op de altijd stromende kracht van God.

[Lied nr. 102: Lied aan het licht](#)

## **Laat je leiden**

Het is niet zo moeilijk om te zien dat het meisje ook zonder stok de weg zou vinden, ze vertrouwde immers onbewust op haar God. De stok die ze voor zich uit houdt, zou ook gezien kunnen worden als een

geleidenstok, een stok die obstakels signaleert. Een instrument waarop je als blinde compleet moet kunnen rekenen, omdat je anders in gevaarlijke situaties terecht komt. Hoe lekker zou het zijn als wij als mensen een geleidenstok zouden kunnen inzetten, om ons door een wereld te manoeuvreren, waarin zich zo veel dingen afspelen die voor onzekerheid zorgen?

### Lied nr. 38: Veni Sancte Spiritus

#### **Geloof als leidraad**

Het inzetten van de letterlijke versie van de geleidenstok kunnen we naar mijn idee het beste over laten aan mensen die deze op fysiek vlak nodig hebben. Maar om het vertrouwen in de helende kracht van God te sterken, kan het geloof ook als een geleidenstok dienen. Geloof is iets waar je telkens weer opnieuw voor kiest, bij elke gedachte die je bewust of onbewust hebt. Elke keer kies je ervoor om de geleidenstok voor je uit te houden. Zo geef je hem de kracht om diep, diep vertrouwen te vinden. En oké te zijn in elke omstandigheid. Laat los. Je wordt geleid.

#### **Stilte**

Voorbeden met als [acclamatie nr. 146: Kyrie 10](#)

- God, bron van liefde. Geef ons het verlangen, om elke keer weer te kiezen, voor het vertrouwen in de geleidenstok. Geef ons het blinde vertrouwen in een wereld, waarin de liefde, de goedheid het altijd wint tegenover pijn, angst en onrecht.

*Laat ons zingend bidden...*

- God, bron van liefde. Wilt u zijn met iedereen, waar ook op deze planeet, die op de vlucht is voor oorlog, honger en geweld? Wilt u ze een warm onderdak bieden, en beschermen tegen de onmacht en de zinloosheid van elke vorm van agressie?

*Laat ons zingend bidden...*

- God, bron van liefde. Wees met ons als wij opstaan, loop met ons mee en geef ons de kracht om te genieten van de wonderen in dit leven? Wees in ons als wij de warmte van de zon voelen, als we de geur van de heerlijke bloesem ruiken, als een vreemde naar ons glimlacht.  
*Laat ons zingend bidden...*
- Dan zou ik nog eenmaal willen bidden voor alle woorden die wij voelen op onze tong en in ons hart. Opdat zij ook gevoeld en gehoord mogen worden.  
*Laat ons zingend bidden...*

[Lied nr. 41:](#) [Jubilate Coeli](#)

**Blind vertrouwen**

Wat zou ons helpen om terug te keren naar het blinde vertrouwen in de altijd vloeiende energie van God? Wat is voor jou de stok, om in vertrouwen je weg te vervolgen? Is dat een zware fietstocht, een warme douche of het lezen van inspirerende teksten overal waar je ze tegenkomt? Wat het ook is, weet dat God ons een heel bos heeft geschonken om de stok uit te kiezen, die bij jou past. En is de oude stok te groot of te klein geworden? Stel jezelf open om door het bos te slenteren en blind te vertrouwen op het idee dat je iedere keuze in overeenstemming met Gods oneindig vloeiende energie maakt.

[Lied nr. 79:](#) [Wegzending en zegen](#)

**Slotgedachte** Psalm 24: Wie mag er in Gods tempel komen?

*Wie mag de berg van de Heer beklimmen?*

*Wie mag er in zijn tempel komen?*

*Mensen die goed doen en eerlijk zijn,  
mensen die niet liegen bij de rechter.*

*De Heer zal hen gelukkig maken.*

*Hij zal hen beschermen en helpen.  
Want zij zijn het volk van Jakob,  
het volk dat bij God wil zijn.*

*Poorten van de tempel, ga open.  
Ga wijd open, prachtige deuren!  
De grote koning wil binnenkomen.  
Wie is dan die grote koning?*

*Het is de Heer, machtig en sterk.  
Het is de Heer, sterk in de strijd.  
Wees goed voor mij en geef mij antwoord.*

*Ik weet dat ik u moet zoeken  
Dat doe ik, Heer,  
want ik wil dicht bij u zijn.  
Verberg u niet voor mij.*

*Slotlied nr. 150: Jesus Christ, bread of life*