

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 16 februari 2022

Thema: Overgave

Voorganger: Reintjan Terbijhe



*Aanhef blz. 12:*            *Wees hier aanwezig*

## **Welkom**

Welkom iedereen op dit avondgebed. Ik kwam op het thema overgave door een heel prozaïsch gebeuren. Half december moest ik voor mijn dochter overtollige bouwmaterialen en rotzooi afvoeren naar de stort en de oud ijzer boer. Mijn auto zat van onder tot boven onder de blubber en ik liet hem wassen in Apeldoorn. Dat ging totaal anders dan ik gewend was.

*Lied nr. 130:*        *Tibie Paiom*

## **Inleiding**

Zijn jullie wel eens naar zo'n moderne wasstraat geweest? Dat is een aanrader en een hele belevenis. Nietsvermoedend reed ik naar binnen. Na de keuze van het wasprogramma en de betaling voelde ik mijn auto heen en weer schuiven.



Voor ik er erg in had werd ik door een reeks machines getrokken. Van alle kanten werd de auto ondergespoten met schuim. Daarna kwamen allerlei borstels over de auto heen en erlangs.

Je kunt niets meer zien. Je kunt niet sturen of remmen en je wordt maar voortgetrokken. Hopen dat je niet ergens tegen aan komt!

Net bekomen van de schrik reed ik de hoek om.

Maar ik kwam opnieuw op een lopende band nu voor het eigenlijk hoofdprogramma. Wederom van alle kanten water, schuim, borstels, lawaai en geen zicht.

Ik kreeg een soort Efteling sensatie: je zit in een karretje, je kunt er niet meer uit en moet door die attracties of je nu wilt of niet.  
Het waren minuten van VOLLEDIGE OVERGAVE.

**Lied nr. 131:**      **Neem mij aan zoals ik ben**

### **Vervolg**

Overgave. Wellicht is het beter te spreken over acceptatie dat dingen gaan zoals ze gaan

Als voorbeelden van overgave in de Bijbel denk ik aan drie gebeurtenissen: Met kerst staan we er bij stil dat God als mens naar de wereld kwam. Jezus werd nota bene geboren in een stal tussen de dieren! Elke vorm van goddelijkheid was ver te zoeken.

Later in zijn leven gaf Jezus zijn 'God-zijn' op toen hij door de duivel geconfronteerd werd in de woestijn. De duivel stelt Jezus op de proef, maar hoewel Jezus wel de opdracht uit kán voeren, doet Hij het toch niet. Hij geeft zich over aan God, en laat Hem regeren.

Op Goede Vrijdag herdenken we hoe Jezus zich overgeeft aan God door te gehoorzamen aan het levenseinde volgens Gods plan. Jezus gaf zich in gebed aan Hem over: *Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.*

**Lied nr. 27:**      **Dieu ne peut que donner son amour**

### **Bijbellezing** uit Mattheus 4:1-4 NBV-vertaling

*Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei: Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten*

*antwoord: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.*

**Lied nr. 150: Jezus Christ, Bread of Live**

**Naar de Stilte**

Wij gaan de stilte in en kunnen nadenken wat overgave of wellicht nog beter acceptatie voor ons betekent, voor onze eigen gemoedsrust, onze sereniteit, voor ons functioneren in de maatschappij.



**Stilte**

**Voorbeden met als *acclamatie nr. 70 Heer ontferm u***

- Goede God, geef ons en ieder die het nodig, heeft het vermogen tot acceptatie. In het bijzonder voor mensen die dierbaren gaan verliezen of hebben verloren door ziekte, dood of relatiebreuken.

*Laat ons zingend bidden...*

- Goede God, geef ons ook de moed om dingen die niet goed voelen te veranderen.

*Laat ons zingend bidden...*

- Goede God, wij mogen genieten van onverwachte complimenten die we ontvangen of kunnen geven.

*Laat ons zingend bidden...*

- Goede God, wij leggen persoonlijk zaken aan u voor...

*Laat ons zingend bidden...*

**Lied nr. 60: Nebojte se**

## **Avondgroet**

We willen het avondgebed afsluiten met een vaker geciteerd gebed afkomstig van Reinold Niebuhr:

*God, geef me de sereniteit om dingen te accepteren die ik niet kan veranderen,  
de moed om dingen te veranderen die ik kan veranderen  
en de wijsheid om de een van de ander te onderscheiden*

of zoals Claudia de Breij samenvat:

*Je moet jezelf accepteren zoals je bent, zeggen ze.  
Maar ik zou zeggen, alleen die eigenschappen die je zelf acceptabel vindt.  
Voor de rest; doe er iets aan.*

**Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt**