

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 12 januari 2022

Thema: Zij kwamen van verre

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

Zo rondom Drie Koningen ben ik eens gaan zoeken wat hierover te vinden valt.

Ik nam het boekje "Zondag aan de Rivier", van ons aller bekende Jan Hulshof ter hand, daarin stond een heel aardige toelichting rondom het Drie Koningenverhaal, deze had hij op 6 januari in Wijhe voorgedragen. Welliswaar in 2013, maar vandaag de dag niet minder actueel.

Graag deel ik deze inspirerende woorden met jullie.



[Lied nr. 2: Dona nobis Pacem](#)

Bijbeltekst bij het thema uit Mattheus 2, vers 9;



"Toen ze koning Herodes aangehoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster, die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was."

[Lied nr. 83: Herr wohin, wohin](#)

1^e deel van de lezing

Het is alsof Mattheus tegen zijn Joodse lezers zegt; Kijk eens wat die vreemdelingen ervoor over hebben om de Messias te vinden, terwijl onze priesters en Schriftgeleerden geen voet verzetten! En dan te bedenken dat zij weten wat er in de Schriften staat, terwijl die Wijzen uit het Oosten geen flauw idee hebben van Mozes en de profeten! Met andere woorden; het is niet genoeg dat je de Bijbel in huis hebt, dat je van Bethlehem weet, en dat je anderen de weg wijst; je moet zelf in beweging komen.

Dat laatste doen de Wijzen uit het Oosten. We kunnen bij hen denken aan alle mensen van wie we vinden dat ze van verre komen: moslims, boeddhisten en hindoes. Maar ook jongeren en ouderen dichtbij, die we met een onhandig woord soms “randkerkelijken” noemen en van wie we zeggen dat ze het geloof hebben losgelaten. Er zijn inderdaad veel mensen die weinig van het geloof afweten. Dat is jammer, want het helpt enorm wanneer je weet wat je gelooft. Hebben ze Christus en het geloof ook losgelaten? Wie zal het zeggen? Vaak doen ze wel wat Christus vraagt.

[Lied nr. 43: Sanctum nomen Domini](#)

2^e deel van de lezing

“Drie wijzen met wierook kwamen van verre”. Inderdaad, ze komen van ver, maar vinden het kind! God zorgt er blijkbaar voor dat elk mens, van welke godsdienst of cultuur ook, genoeg licht krijgt om het doel van zijn levensreis te bereiken. Hij stuurt ieder mens op pad met een ster, een spirituele tomtom, het licht van het verstand, de richtingwijzer van het geweten, het kompas van het hart. Zegt het Tweede Vaticaans Concilie niet dat elk mens die eerlijk het ware en het goede zoekt, deelt in het paasmysterie van Christus, ook al zien we niet hoe?

Bij de wijzen denken we aan eerbiedwaardige mannen met grijze baarden die hoog gezeten op hun dromedarissen de woestijnen

doorkruisen. Voor mij is Malala Yousafzai uit Pakistan een van de wijzen, een schoolmeisje van 14. Omdat ze vecht voor het recht van alle meisjes om naar school te gaan, werd ze in het hoofd geschoten; gelukkig heeft ze die aanslag overleefd. Onverstoorbaar vervolgde ze daarna haar weg. Ik denk niet dat ze weet wie Jezus is, maar ze doet wat Jezus vraagt, en hij kent haar!



Lied psalm 23; de Heer is mijn Herder

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr 32: Gospodi pomilui](#)

- God van Liefde; wilt U ons leren om naar ons hart te luisteren, en proberen daarbij altijd te doen wat goed voelt en oprecht, in navolging van Jezus.

Laat ons bidden...

- God van wijsheid; Geef kracht en inspiratie aan de mensen die ons land moeten regeren, dat er goede keuzes gemaakt mogen worden, vooral wat betreft het klimaat, dat is van levensbelang.

Laat ons bidden...

- God van Liefde; Wilt U steun bieden aan mensen die het in deze tijd moeilijk hebben, op wat voor gebied dan ook; geldzorgen, geweld, verdriet, wanhoop, uitzichtloosheid.

Laat ons bidden...

- En wilt U luisteren naar wat er leeft in Ons hart:

...

Laat ons bidden...

Lied nr. 77: God, U bent liefde

Avondgroet

Wat verwacht je, wat betreft dit nieuwe jaar?

Vaak wordt het verschil tussen onrust en gemoedsrust bepaald door wat je verwacht.

Verwacht veel, en je zult regelmatig worden teleurgesteld.

Koester geen enkele verwachting, en je zult vinden dat het leven rijk en vol wonderlijke verassingen is.

Het kan bevrijdend zijn als je eindelijk accepteert dat er geen goede of verkeerde manier is waarop het leven verloopt; het is zoals het is.

Als je dit accepteert, als je niet langer denkt te "weten" hoe de dingen zouden moeten gebeuren, is het alsof je weer een kind bent.

Je zult elk facet van het leven weer fris en gefascineerd kunnen ondergaan!

Dit geeft niet alleen het alledaagse iets nieuws, het onthult ook veel dat je anders misschien nooit zou hebben opgemerkt!

Slotlied nr. 71a: Meine Hoffnung

Ik wens jullie allemaal nog een heel Goed en Gezegend, en Liefdevol Nieuwjaar!

*Dat we ondanks alles Vertouwen mogen blijven houden
in het Leven en de Toekomst!*

Petra Kolb

