

## Oecumenisch Meditatief Avondgebed 3 november 2021

Thema: Thuiskomen

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

### Inleiding

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de stijl van Taizé. Ook welkom terug hier in de Broederenkerk. Na de Coronaperiode en de zes weken van houtworm bestrijding, is het hier op deze plek ook een gevoel van Thuiskomen. Een vertrouwde plek waar ons avondgebed al dertigjaar thuis is. Thuiskomen is een woord dat ook in de bijbel vaak voorkomt. Daar wil ik het in deze viering hebben: thuiskomen in de bijbel.

Maar eerst schudden we de dagelijkse beslommeringen van ons af, leggen het verstikkende juk van onze lasten neer en openen we onze ziel, komen op adem en tot rust met de volgende prachtige kettingcanon:

[Lied nr. 143: Mijn ziel, kom op adem](#)

### Schriftlezing uit Johannes 14, vers 1- 7

*Jezus zei 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. In het huis van mijn Vader zijn vele kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg waar ik heen ga.' Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naar toe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'*

### Overweging

Thuiskomen in de bijbel. Tal van voorbeelden uit het Oude testament zijn hier te noemen, maar ik beperk me tot één aspect waarbij verlangen om thuis te komen een belangrijke rol speelt.

In psalm 126, ook bekend als *'Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap'* wordt bezongen over hoe het zal zijn als de ballingschap van het volk Israël ten einde zal zijn. Het leger uit Babylonië heeft Israël veroverd. Alle mensen die er economisch, politiek en religieus ook maar een beetje toe doen, zijn in ballingschap weggevoerd naar het verre Babylon. Zo is het makkelijker om Israël, dat nu de buitengrens vormt van een immens rijk, te kunnen besturen. En daar aan de oevers van de Tigris krijgt het volk spijt dat zij niet alleen hun thuisland kwijt zijn, maar ook de tempel in Jeruzalem - die het hart van hun godsdienst vormt - voorgoed verloren is gegaan. *'Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, zoals rivieren in de woestijn die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen'*.

Heimwee, verlangen naar thuis. Alle mensen die in het veilige Nederland zijn komen wonen, omdat ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld weten het uit eigen ervaring. Ons gastvrije land waar ze zich thuis willen voelen; het is toch niet hun vaderland, waar je met iedereen kunt praten in je vertrouwde moedertaal. De Joden weggevoerd in ballingschap, zij kunnen staan voor al die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.

En dan één voorbeeld over thuiskomen in de tekst van de schriftlezing uit het Nieuwe testament: *'In het huis van mijn Vader zijn vele kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?'*. Nu het gisteren Allerzielen was en toen of afgelopen zondag de graven zijn gezegend of er op een andere manier aandacht is besteed aan de mensen

die uit ons leven zijn verdwenen, zijn dit troostende woorden voor allen die zijn achtergebleven.

Voor eenieder van ons is een plaats gereedgemaakt in het huis van de Vader en, ook al is het hopelijk lang nog niet onze tijd, dit is een geruststellende gedachte. Wij mogen dan ook geloven en vertrouwen dat onze doden voortleven en thuiskomen in Zijn Huis. Zogezegd, een troostrijke gedachte waarmee in mogen berusten.

[Lied nr. 1: Mijn ziel verstilt in rust](#)

## Stilte

**Voorbeden**, met telkens [acclamatie nr. 32: Gospodie pomilui \(2x\)](#)

- Heer God, ontferm u over allen die huis en haard hebben moeten verlaten en in ballingschap leven in een ander vreemd land.

Moge wij hen laten delen in onze gastvrijheid en een gevoel van thuis geven.

*Laat ons zingend bidden*

- Heer God, mogen allen die van ons zijn heengegaan een thuis vinden in uw huis met vele kamers. Dat wij mogen vertrouwen dat U voor iedereen een plaats heeft gereedgemaakt zodat wij in vertrouwen kunnen loslaten wat in pijn en smart ons bindt aan hen.

*Laat ons zingend bidden*

- (eigen voorbede)

...

*Laat ons zingend bidden*

- Heer God, wij noemen hardop of in stilte de namen van allen die wij moeten missen, die door de dood zijn heengegaan.

Neem hen op in uw eeuwige liefde.

(namen noemen)

*Laat ons zingend bidden*

- Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.

*Laat ons voor al die gebeden nog één keer zingen bidden*

### **Onze vader (uit het Aramees vertaald)**

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam  
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen  
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de al werkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied nr. 135: Voici Dieu qui vient à mon secours

### **Avondzegen**

Tenslotte wil ik jullie een oude Ierse zegenbede van St. Patrick meegeven.

*De Heer zal voor je zijn,  
om je de juiste weg te wijzen.  
De Heer zal achter je zijn,  
om je te beschermen tegen gevaar.  
De Heer zal onder je zijn,  
om je te troosten als je verdriet hebt.  
De Heer zal naast je zijn,  
als een beschermende muur wanneer anderen over je vallen.  
De Heer zal boven je zijn,  
om je te zegenen.*

*Zo zegene je God,  
vandaag en morgen,  
al de dagen dat je leeft,  
in eeuwigheid. Amen.*

Slotlied nr. 134: Ga met God en Hij zal met je zijn

Opruimlied nr. 124: Licht dat terugkomt