

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 10 november 2021

Thema: In God een reden tot leven vinden

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 54: Adoramus te, Christe](#)

Schriftlezing uit Johannes 3, vers 5- 17

Jezus antwoordde; Waarachtig, Ik verzeker u; allen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De Geest is als de wind; hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.

Daarop zei Nikodemus; Maar hoe kan dat dan? Jezus antwoordde; U bent degene die Israël moet onderrichten, en u begrijpt dit niet?

Waarachtig, Ik verzeker u; we spreken over wat we weten, en we getuigen van wat we hebben gezien, en toch nemen jullie onze getuigenis niet aan. Als jullie al niet geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de hemel? Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen; de Mensenzoon. Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven bezit.

Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden o de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden.

[Lied nr. 83: Herr, wohin wohin](#)

Overweging uit 'Vertrouwen groeit in Stilte' een Taizé-uitgave

Ieders leven vindt al bij de geboorte zijn oorsprong in een gave en een roeping. Ik kan alleen geboren worden doordat ik mij ter wereld laat brengen door iemand die daar al leeft en die daar op mij wacht. Uit vlees geboren worden, wil zeggen; gescheiden worden van het vlees van zijn moeder en zelfstandig worden, een gezicht krijgen, zodat een dialoog mogelijk wordt. Maar het vlees maakt niet heel de mens uit. Mensen leven pas totaal, als ze boven zichzelf uit ontdekken



'waarom' of 'voor wie' ze leven. Als ze geen andere reden hebben om te leven, zullen ze alleen niet de kracht en de motivatie vinden om zich te begeven op een weg, waarop zij onvermijdelijk lijden tegenkomen. Opnieuw geboren worden, wil zeggen dat je ontdekt dat de vervulling van je identiteit VOOR je ligt, in wording is, en dat die identiteit concreet moet worden in stappen die keuzes en verantwoordelijkheid tot gevolg hebben.

Door met al je kracht de vraag; Waarom leef ik? Te erkennen, en in God te verankeren, kun je heel je leven je verlangens bekijken en onderzoeken.

Je kunt je verlangen openen voor het verlangen van een ander en zo deel uitmaken van gemeenschap. Het betekent; In Stilte en Vrede de Roep van Christus horen, die ons het plan van God doorgeeft en ons uit de eenzaamheid haalt.

Christus, als wij U zoeken, ontdekken wij uw aanwezigheid zelfs in onze

diepe innerlijke eenzaamheid. Gelukkig wie zich aan U, Christus, weet over te geven. Gelukkig degene die tot U komt met een hart vol vertrouwen.

[Lied nr. 109: Fiez-vous en lui](#)

Stilte

Voorbeden, met telkens [acclamatie nr. 32: Gospodie pomilui \(2x\)](#)

- Liefdevolle God, in het rumoer van alledag probeer ik uw stem te verstaan. Zoveel dat schreeuwt om aandacht en daadkracht, veraf en dichtbij, alleen al deze dag. Het liefst stop ik mijn oren toe, want het brengt mij uit mijn evenwicht.

En tegelijkertijd hoor ik - een aanhoudende kloep aan mijn deur;
Menslief waar ben je? Ik heb je nodig.

God, allemachtig, wat heb ik U nodig, in uw niet aflatende liefde!
Om open te blijven staan, voor wat op mijn weg komt en mijn volle
aandacht nodig heeft.

Laat ons zingend bidden

- (eigen voorbede)

...

Laat ons zingend bidden

Onze vader

[Lied nr. 80: Behüte mich Gott](#)

Avondgroet van Eileen Caddy

Er werd mij een berg getoond, de top was als het ware in een wolk gehuld.

Ik zag veel mensen de berg opgaan en ik merkte op, dat wanneer ze de wolk naderden, ze twijfelden en bang leken om er doorheen te gaan.

Ik hoorde de woorden; Ga door de wolk van onwetendheid naar de heerlijke zonneshijn en wees je bewust van mij en mijn heilige aanwezigheid, want ik ben overal.

Er is geen plek waar ik niet ben.

[Slotlied nr. 62: Tu sorgente viva](#)

Ik wens iedereen alle goeds voor de komende week!

Petra Kolb