

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 13 oktober 2021

Thema: Zeven werken van barmhartigheid

Voorganger: Hetty Heling



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding



De aanleiding voor dit thema is een tentoonstelling in het Penninckhuis over de zeven wegen van barmhartigheid. Theoloog en fotograaf Kees de Winter heeft 7 foto's gemaakt over actuele situaties die alles te maken hebben met deze thematiek. De fotograaf gebruikt spannende beeldtaal. Op elke foto vind je een hand en een kaarsje. Dat kaarsje staat symbool voor de presentie van Christus.

De inspiratie van deze dienst komt uit het bijbehorende boekje: zeven wegen. De kunst van barmhartigheid.

[Lied nr. 90: The kingdom of God](#)

Lezing uit Mattheus 25 vers 37-40

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven en dorstig en u te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen?

En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, hebben jullie voor mij gedaan.

[Lied nr. 121: Let all who are thirsty](#)

Gedicht De naakten kleden door René van Loenen.

Meisje van het atelier

*Wees gegroet, ver over zee, kleren die wij mogen dragen,
Alle stiksels, knopen, kragen, dragen sporen van je hand, sporen van de
overkant.*

*Meisje van het atelier, wees geroet ver over zee. Elk seizoen weer een
collectie met betaalbare confectie. En de kringloop om de hoek vaart er wel
bij evengoed.*

*Meisje van het atelier, wees gegroet ver over zee. Heb je redenen tot
klagen? Maak je niet te lange dagen? Jij verdient een eerlijk loon. Zie dit
lied als eerbetoon.*

[Lied nr. 123: Aber du weisst den Weg](#)

Geef de dorstigen te drinken.

Uitgestelde koffie: je betaalt er in in cafe bijvoorbeeld vier en drinkt er
maar twee. De twee die je niet consumeert zijn bestemd voor mensen die
niet in staat zijn om zich een koffie te veroorloven in een warm (of koel)
cafe. Het idee is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan in Napels als
een geste aan de behoeftige medemens en is inmiddels wereldwijd
verspreid.

Een worksong uit de tijd van de slavernij. Terwijl de slaven in de
brandende zon hun zware werkzaamheden verrichtten, liep er een
meisje rond met een emmer water om ze regelmatig van drinken te
voorzien. Zij werd met een lied toegezongen, want iedereen wilde dat zij
zo snel mogelijk drinken kwam brengen. Bring me a little water, Silvie,
bring me a little water, now

[Lied nr. 143: Mijn ziel, kom op adem](#)

Verzorg de zieken

Muziek blijkt keer op keer een prachtig middel te zijn om bij Alzheimerpatiënten het emotioneel welbevinden te verbeteren. Er bestaan talloze filmpjes waarop te zien is dat patiënten opleven bij het beluisteren van muziek uit hun jeugd. Soms zijn ze zelfs in staat om mee te zingen of de bijbehorende bewegingen te maken.

Ziekenbezoek uit Beemdgras van Judith Herzberg

Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed.

Toen hij zijn hoed had opgedaan zei ik:

Nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren.

Nee, zei hij, nee, toch niet.

Je moet het maar eens proberen.

Stilte



Voorbeden afgesloten met [acclamatie nr. 70: Heer ontferm U](#)

Gedicht uit Ik ben een Wolk van Ted van Lieshout

Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel

En wie de moeite neemt om het te aaien

Hoort dat het praat: dank u wel, dank u wel.

[Slotlied nr. 140: May the blessing of God rest upon you](#)