

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 6 oktober 2021

Thema: Nabijheid

Voorganger: Kira van Oijen



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

Welkom

De verwachtingsvolle ruimte tussen twee muzikale tonen, de blik van een vreemde in de regen, beantwoord met een innerlijke glimlach. Of een bewuste omhelzing, wanneer je weet, dat je iemand misschien nooit meer fysiek zult zien in deze hoedanigheid. Als je erop let, vind je nabijheid overal om ons heen. En soms ook het gebrek. Welkom bij het meditatief avondgebed in de traditie van Taizé. Met Gods kracht neem ik jullie mee naar een plek vol nabijheid.

[Lied nr. 145: Herre visa mig vägen](#)

Tekst uit: Wu wei Ubuntu Buen vivir van Michel Dijkstra & Simone Bassie
'God is nader tot de ziel, dan de ziel tot zichzelf.' Met deze uitspraak toont de Middeleeuwse mysticus Meister Eckhart, zich een raadselachtige denker over spirituele nabijheid. Het 'zelf' of 'ik' is toch hetgeen het dichtst bij je staat? Hoe moeten wij ons voorstellen dat er iets bestaat dat nader tot onszelf is, dan wijzelf kunnen zijn?

[Lied nr. 120: Il signore](#)

Vervolg tekst

Een oplossing van dit raadsel ligt mogelijkwijs, in Eckharts denken over God, als de bron van alle dingen. Dit Opperwezen gaat namelijk vooraf aan alle dingen, inclusief de ziel. Het lijkt erop dat de Middeleeuwse denker verwijst

naar een Bijbelpassage waarin God opmerkt, dat Hij iemand al kent, voordat deze 'gevormd werd in de moederschoot' (Jer. 1:5). Op die manier kan God je kennen, voordat je bekend bent met jezelf. Een onvoorstelbare nabijheid. Eckhart doet zijn uitspraak over de verhouding tussen God en de ziel, wellicht juist om zijn lezers uit te dagen, de grenzen van hun voorstellingsvermogen te verkennen. Kun je in jezelf de intimiteit met de allesomvattende bron ontdekken?

[Lied nr. 143: Mijn ziel, kom op adem](#)

Overweging

Complete nabijheid tot de Goddelijke bron, ervaren sommige mensen, als een van de meest extreme, intense vormen van intimiteit. Je bent als het ware voor even de nabijheid waar je naar verlangt, zelf. Iedereen ervaart weleens het gebrek aan nabijheid. Van iemand die je mist, een situatie niet gaat zoals je zou willen, je voelt niet wat je zou willen voelen. Schenk jezelf het geduld, en de tijd, om beetje bij beetje oké te worden, met de situatie hoe die nu is. Hoe klein of groot ook. God ontfermt zich over alle zorgen en pijn van gebrek, terwijl jij jezelf opent voor nabijheid. Wees niet bang als het niet tot je wil komen, of als het je overspoelt. Laat het binnen, je lichaam en geest erin baden.

Stilte

Voorbeden afgesloten met [acclamatie nr. 29: Kyrie eleison, Christe eleison](#) (2x)

- God, bron van zijn, geef eenieder het geduld om stil te staan en door te ontspannen wanneer de nabijheid verdwenen lijkt te zijn. Als we ons koud, alleen of verloren voelen. Maak het voor iedereen makkelijk om terug te komen in vertrouwen.

Laat ons zingend bidden...

- God, bron van zijn, zou u voor alle situaties klein en groot, willen zorgen? Wilt met ze spelen, ze kietelen, ze als een zeepbel laten knappen of zou u de situaties willen omarmen tot ze sterk zijn en ons onverwoestbare overvloed brengen?

Laat ons zingend bidden...

- (Eigen gebeden)

...

Laat ons zingend bidden...

- God, bron van zijn. Graag zou ik nog eenmaal voor alle onuitgesproken gedachtes willen bidden, opdat zij gehoord en losgelaten mogen worden.

Laat ons zingend bidden...

[Lied nr. 19: J sus le Christ, lumi re int rieure](#)

Slotgedachte

In welke gedaante nabijheid zich momenteel voordoet in het leven, weten alleen jij en God. Maar weet, dat nabijheid overal te vinden is. Zet je lievelingsplaat op, drink een beker hete cacao, voel de warmte van een dierbare of deel de komende maanden een kopje pompoensoep met iemand die het nodig heeft. Terwijl de damp opstijgt, vervult nabijheid jullie gesprek en ziel.

Avondgroet

Ik zou iedereen willen bedanken die hier aanwezig was, en ook mijn dank uitspreken aan iedereen die er niet bij was. Jullie zijn er, jullie worden gehoord. Het recept voor de pompoensoep mag je meenemen. En het is ook toegevoegd aan de onlineversie van deze viering. Heb het goed.

[Slotlied nr. 144: Je vous salu Marie](#)

Recept Kira's pompoensoep (eenvoudig en lekker!)



Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 pompoen (typische diep-oranje, St. Maarten pompoen)
- 2 grote uien
- 3 tenen knoflook
- 2 blokjes bouillon, of bouillonpoeder
- Peper, zout, nootmuskaat
- Verse bieslook, peterselie
- Crème fraîche of slagroom
- Eventueel kerrie of kaneel (tip!) en vermicelli

Was de pompoen, verwijder de steel en snijd de pompoen doormidden. Verwijder de pitten en vezels met een lepel. Het is niet nodig de pompoen te schillen. Snij in kleine stukjes.

Snij de ui fijn, fruit deze samen met de geperste knoflook in de soeppan. Voeg de stukken pompoen toe als de ui glazig is. Kook dit samen met 2 liter water en zout, peper en nootmuskaat in 20 minuten gaar. Pureer de soep met een staafmixer, blender of aardappelstamper. Kook de soep nog even met de bouillonblokjes. Voeg de slagroom of crème fraîche en eventueel kaneel, kerrie en vermicelli.

Eet smakelijk!