

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 september 2021

Thema: Kom in de tuin van de liefde

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 36: Alleluia, Slava tiebie Bože](#)

Welkom en toelichting op het thema

Vandaag in dit avondgebed de dag tekst uit het morgengebed van 28 augustus, goed een maand geleden. De zomervakantie op zijn einde voor de meesten, wij gingen onze 2^e week in. De zon kan een mens uit bed 'jagen', liefdevol jagen welliswaar en waar de een heerlijk uitslaapt zit de ander buiten...

Kom in de tuin van de liefde

Langzaam beweegt de zon met haar stralen, de vallei in,

ze betoverd de toppen

ze streelt de bladeren

voorzichtig breekt ze alles open

Ik zie vogels af en aan gaan

Ik hoor het zachte zoemen van insecten

op weg naar hun bloemengeluk...

Kom in de tuin van de liefde

[Lied nr. 62: Tu sei sorgente viva](#)

Lezing uit Hooglied 4: 15 -16(HSV)

*O, bron van de tuinen,
Put van levend water
dat van de Libanon stroomt
Ontwaak, noordenwind en kom, zuidenwind!
Waaï door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt
Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen
En eten van zijn beste vruchten!*

[Lied nr. 121: Let all who are thirsty come](#)

Overweging

Deze keer woorden uit Hooglied, een heel bijzonder boek eigenlijk, met mysterieuze geheimtaal. Liefdestaal of...? De overdenking in 'Mijn getijden gebed' heeft een 'liefdesrelatie' focus. Ooit hoorden Han en ik een predikant in een piepklein kerkje in Drenthe met een hele bijzondere focus: over Gods liefde richting zijn geliefde, zijn geliefde: Jij-ik-wij die Hem volgen, wij die met Hem willen 'wandelen' in al onze gebrekkigheid en onhandigheid. Hij lokt ons naar Zijn overvloedige liefde. En met het oog op die focus ga ik naar de tekst: 'Kom in de tuin van de liefde'.

Even terug naar de aardse tuin van het vakantiehuis. Zittend op de veranda maakte ik er net een foto. Een foto van een weelderig bloeiende hortensia, met roze en licht paarse bloemen. Iets naast die schitterend bloeiende hortensia, staat een armetierig appelboompje, een sprietje haast, wel vruchtdragend!!



Beide in de tuin van het vakantiehuis.

En als ik dat beeld zet, in het licht van de tekst, dan zegt mij die tuin van Gods liefde zoveel. Hij is er voor de 'weelderige fleurige'. Hij is er net zo voor de 'armetierige vruchtdragende'.

Ontwaak Noordenwind en kom Zuidenwind, waai door mijn hof, laat zijn balsem geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

We zijn innig geliefd, we zijn geliefden. Wij die Hem zoeken, die Hem volgen, die met Hem in en door dit leven willen wandelen. Hij lokt ons naar Zijn overvloedige liefde.

Hoor maar, Mijn bruid, ga met me mee; Kom mee!!

[Lied nr. 5: Bonum est confidere](#)

Stilte

Voorbeden met als acclamatie [lied nr. 23 Oculi Nostri](#)

- Heer, liefdevolle Vader, wilt u geven, dat we ons aan Uw volmaakte liefde kunnen overgeven. Ook als we zoveel niet snappen. Wilt U moed en vertrouwen geven, elke dag!

Laat ons zingend bidden...

- Here God, Hemelse Vader, dank U voor het hier in eenheid samenzijn. We bidden U voor de eenheid in kerken wereldwijd.

Laat ons zingend bidden...

- (Eigen voorbede)

...

Laat ons zingend bidden...

We sluiten de voorbeden af met uit het Aramees vertaalde Onze Vader:

*Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.*

*Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.*

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

*Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.*

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

*Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.*

[Lied nr. 81: Christe Lux mundi](#)

Slotgedicht uit de Dag met God bidden- Sjoerd Stellingwerf

*Ik vier
Het wonderlijk weten
Dat de bron
Van alle goeds,
Mijn ademtocht
(vandaag) een nieuwe ruimte schenkt.*

*In vriendschap mij
Bestaansrecht biedt;*

*U zegt:
Ga maar
Besta maar
Wees maar
En ben*

Slotlied nr. 33: Misericordias Domini