

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 22 september 2021

Thema: Jij bent Gods liefde

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 22: Tui amoris ignem](#)

Lezing uit de bijbel; Lucas 10, vers 21 en 22

Toen jubelde Jezus het uit, gedreven door de heilige Geest, en zei; Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, en iemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon het wil onthullen.

[Lied nr. 111: God is vol Liefde](#)

Lezing uit het boekje 'Vertrouwen groeit in stilte'

Jezus jubelde het uit, gedreven door de heilige Geest, en zei; Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, en het onthuld hebt aan eenvoudigen.

Vaak zien wij vreugde als een beloning voor onze inspanningen. We brengen haar in verband met tevredenheid over goed verricht werk. Vreugde is dan een vluchtig moment in een leven vol zorgen. Maar zij staat aan elk begin. Zij wordt met Kerstmis door de engelen uitgezongen over een aarde die gehuld is in de duisternis van geweld; zij wordt bevestigd met Pasen door de apostelen, nog voordat ze iets begrepen hebben; zij wordt verkondigd met Pinksteren, wanneer de Trooster Geest de deuren opent en de wonderen van God laat verkondigen in alle talen van de aarde.

Zij staat ook aan het begin van elke ontmoeting. Dat laat Jezus jubelzang in het evangelie ons zien. De anderen zijn bron van vreugde; Jij bent de vreugde van God, Hij wil dat je ook mijn vreugde bent!

Christus, voor ieder wilt U vreugde en geluk, zodat we dat kennen uit het evangelie.

En de vrede in ons hart kan ervoor zorgen dat we het leven mooi maken voor de mensen om ons heen!

[Lied nr. 2: Dona nobis pacem](#)

Stilte



Voorbeden afgesloten met 'Laat ons zingend bidden...' en als acclamatie [nr. 32 Gospodi pumilui](#)

- God, Beziel ons met de kracht van uw Geest, opdat wij uw Liefde kunnen doorgeven aan anderen, doe ons op adem komen in de ruimte die U voor ons bestemd heeft en help ons om anderen in die ruimte te laten. Schenk ons de gloed van uw warmte, zodat wij elkaar warmte kunnen bieden.

Laat ons zingend bidden...

- (eigen voorbede)

...

Laat ons zingend bidden...

Lied nr. 5: Bonum est confidere

Avondgroet van Eileen Caddy

Weet je wat het betekent om lief te hebben, om te voelen dat je hart zo vol is van vreugde en dankbaarheid, dat je het gevoel hebt of het barst en overloopt. Het is een heerlijk gevoel van welzijn en van een zijn met al het leven.

Alle angst, alle haat alle jaloezie, afgunst en hebberigheid verdwijnen wanneer de liefde er is; want er is geen plaats voor deze negatieve, afbrekende krachten in de aanwezigheid van liefde. Wees niet wanhopig, wanneer je hart koud is en je geen liefde voelt, maar kijk rond en vind iets wat je lief kunt hebben. Het kan een heel klein dingetje zijn, maar deze kleine vonk kan je hele zijn ontvlammen tot liefde in je brandt.

Alleen een kleine sleutel kan een zware deur ontsluiten. Liefde is de sleutel tot iedere gesloten deur. Leer haar te gebruiken tot alle deuren geopend zijn. Begin meteen, waar je bent. Open je ogen, open je hart, zie wat er nodig is en beantwoord eraan.

Slotlied nr. 41: Jubilate coeli

Ik wens jullie alle goeds voor de komende week!

Petra Kolb