

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 25 augustus 2021

Thema: Wie in de zoon van God gelooft,
heeft het eeuwige leven



Voorganger: Hetty Heling

[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

Welkom/inleiding

Op de weg van Deventer naar Zwolle staat een bord langs de kant van de weg met de tekst: Wie in de zoon van God gelooft heeft het eeuwige leven. Wie is de zoon van God? Is dat Jezus, of zijn wij net zo goed zonen of dochters van God? En dat eeuwige leven, is dat alleen maar voor wie gelooft in die zoon?

[Lied nr. 46: Spiritus Jesu Christi](#)

Overdenking

Bijbelcitaat uit Johannes 6, "Wie gelooft heeft het eeuwige leven" Moet je dan concluderen dat iedereen die niet gelooft geen eeuwig leven heeft? Dan zou het betekenen dat gelovige mensen bevoorrecht zijn. Wij zijn beter dan jullie. Dat klinkt niet goed wat mij betreft. Wat als je geboren wordt bij ouders die nergens in geloven en je geen kennis hebt over God?

Ik word meer geïnspireerd door de volgende gedachte en beeldspraak:
God is de zon en wij zijn zijn stralen.

Dan is iedereen met God verbonden. En zijn wij allemaal met elkaar verbonden. Hoe mooi is dat?

Wij zijn voor altijd en eeuwig met God verbonden. Hij laat ons nooit los. Heeft u ooit een los zonnestraaltje ergens gezien?

En wij zijn allemaal even belangrijk. Een straal die zegt: oh kijk mij eens mooi stralen! Nee zo werkt het niet.

Of de gedachte: ik schijn mooier dan wie dan ook, jij stelt niets voor, dit is mijn dag!

God houdt van al zijn scheppingen evenveel. En hij geeft aan ieder zijn kracht, zijn liefde en vreugde.

Lied nr. 7: In manus tuas Pater

Overdenking (vervolg)

Onze essentie, we kunnen ook zeggen onze ziel, is dus goddelijk. Wij zijn geen God maar onze ziel bestaat uit Goddelijke energie. En deze energie is eeuwig. Ons lichaam niet. Dat sterft op den duur. Ons lichaam is als een jas die we uitdoen. Onze ziel gaat terug naar het Licht. Het goddelijk licht waar we vandaan komen. En dat licht mogen we hier op aarde laten zien, Gods liefde of licht mogen we door ons lichaam, onze handen, voeten, gedachten en mond, laten stromen. Laten groeien en uitdelen. En uiteindelijk gaat onze ziel weer terug naar Het Hemels Paradijs. Het Goddelijk Licht.

Wie dat wil geloven, gelooft in een eeuwig leven. Geloven dat dit aardse leven meer is dan de narigheid, teleurstellingen, rampen, ziektes van deze aarde.

Wat een geluk dat wij kennis hebben van God als liefhebbende Vader die onvoorwaardelijk van ons houdt. Wat een geluk dat we troost kunnen putten uit de gedachte dat er meer is tussen hemel en aarde.

Wat een geluk dat wij mogen geloven dat onze echte identiteit niet kan sterven en niet kan veranderen.

Wat een geluk dat je mag geloven dat we eeuwig verbonden zijn met God en met elkaar.

Lied nr. 131: Neem mij aan

Overdenking (vervolg)

En dat we elkaar nodig hebben ervaren en zien we steeds weer. Als er een ramp gebeurt staan we voor elkaar klaar. 11 miljoen voor de watersnoodramp in Limburg. Als er iemand overlijdt door geweld zijn er altijd mensen die bloemen en kaarsjes neerleggen. We voelen ons dan met elkaar verbonden. Ook als het om feest gaat. In je eentje een verjaardag is niets aan. Dat hebben we gemerkt in de coronatijd. Samen vieren, samen feesten en samen rouwen dat zijn belangrijke dingen in ons leven.

Elkaar vasthouden, ondersteunen, niet neerkijken op anderen, elkaar als gelijkwaardig zien. Zoals de stralen van de zon met elkaar verbonden zijn zo mogen wij er samen voorgaan. We hebben elkaar nodig. Durf om hulp te vragen en weet dat je nooit alleen bent. God is bij ons. Amen.



Stilte

Voorbeden steeds afgesloten met 2x Lied nr. 32: Gospodi pomilui:

- Bidden wij voor acceptatie van verschillen tussen mensen en dat we elkaar zien als kostbare broeders en zussen.
Laat ons zingend bidden...
- Bidden wij voor vrede tussen mensen. Om wijsheid en mededogen voor mensen die beslissingen moeten nemen.
Laat ons zingend bidden...
- (eigen voorbede)
Laat ons zingend bidden...

Lied nr. 134: Ga met God

Slotgedicht van Hein Stufkens

Om geborgenheid
Moge mijn huis stevig staan als de tempel van Salomo.
Moge mijn huis herbergzaam zijn als de stal van Bethlehem.
Moge mijn huis een woonplaats zijn van vrede.

Moge mijn hof bloeien als een lusthof voor de Heer.
En mogen twee engelen met vlammend zwaard
mijn erf beschermen bij nacht en bij dag.
Moge boze gedachten en kwade geesten
ver blijven van mijn drempel.

Mogen goede gedachten mijn hart verblijden
Talrijk als de sterren aan de hemel op het feest van Sint Jan.
Moge Sint Maarten mij omhullen met zijn mantel van liefde.
Moge de heilige moeder Anna mij koesteren
als haar dierbaarste kind.

En de hemelse Vader mij dragen in de palm van Zijn hand.
Van nu af, alle dagen tot in eeuwigheid.

Slotlied nr. 132: Vrede wens ik jou toe