

## Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 augustus 2021

Thema: Vallende sterren

Voorganger: Kira van Oijen



[Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig](#)

### **Inleiding Vallende sterren**

Welkom bij dit meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.

De afgelopen weken namen de laatste voorgangers ons mee naar diepe wateren en kreeg de zon haar welverdiende lof. Mijn aandacht werd naar de hemel met zijn (vallende) sterren getrokken, als een magneet. Niet alleen vanwege de sterrenstorm van 13 augustus, maar ook door de grootsheid en een gevoel van vertrouwen en hoop.

[Lied nr. 10: Dans nos obscurités](#)

### **Verslagen van oude beschavingen** (Bijbelmagazine Amen)

Als we kijken naar de buiten-Bijbelse geschiedenis en traditie, zien we meteen dat onder alle oude volken van de wereld, de twaalf tekenen (van de dierenriem) hetzelfde zijn, zowel de betekenis van de namen als de volgorde.

De Joodse historicus Flavius Josephus, die leefde rond het begin van onze jaartelling, beschrijft de tradities op sterrengebied van zijn eigen natie en verwijst daarbij naar acht oude heidense autoriteiten, wiens werken verloren zijn gegaan. Hij zegt dat zij allen beweren dat God de mensen die voor de zondvloed leefden, de Antediluvianen; zo'n lang leven had gegeven, dat zij hun ontdekkingen in de astronomie konden perfectioneren.

Nicolas Antoine Nouet, een Franse astronoom, besluit dat de Egyptische astronomie 5400 jaar voor Christus moet zijn ontstaan. Oude Perzische en Arabische tradities schrijven de uitvinding ervan toe aan Adam, Seth

en Henoch. Josephus beweert dat de kennis van de sterren afkomstig is uit de familie van Seth.

[Lied nr 114: Iedere nacht](#)

**Lezing: Sterrendaolder** van Grimm, bewerkt

Er was eens een klein meisje, haar vader en haar moeder waren gestorven. Ze was zo arm dat ze niet eens een kamertje had om in te wonen, geen bedje om in te slapen, eigenlijk helemaal niets meer dan de kleren die ze aan had. En een stukje brood in haar hand, dat een medelijdende ziel haar had gegeven. Ze was lief en vroom. En omdat ze door iedereen verlaten was, trok ze in vertrouwen op de goede God, de wereld in.

Een arme man kwam haar tegen en zei: "Och geef me toch wat eten, ik heb zo'n honger." Ze gaf hem het hele stuk brood en zei: "Ik hoop dat Gods zegen erop rust," en ze ging weer verder.

Toen kwam een klein kind dat huilde en zei: "Ik heb zo'n kou op mijn hoofd, geef me iets om op te zetten." Daarop nam ze haar mutsje en gaf dat aan het kind.

En toen ze nog een eind gegaan was, kwam er weer een kind aan, dat geen bloesje en rokje aan had, en het had het zo koud, dat het kleine meisje het hare weggaf.

Eindelijk kwam ze in een groot bos, en 't was al donker geworden toen er nog iemand kwam en vroeg om haar hemd. Het vrome meisje dacht: het is toch een donkere nacht, niemand zal mij zien. Ze trok haar hemd uit en gaf dat ook weg.

En toen ze zo stond en helemaal niets meer aan had, keek ze omhoog toen er opeens honderden sterren uit de hemel vielen. Eerst kreeg ze een nieuw hemd van het allerfijnste linnen. De sterren werden daalders die als regen neer vielen. Ze raapte de daalders bij elkaar met haar hemd en was rijk voor het leven.

[Lied nr. 54: Adoramus Te Christe](#)

## Naar de Stilte

Bijna elke nacht kijk ik naar de sterren. Om stil te worden en berusting, vertrouwen te vinden. Via vallende sterren een wens te doen of om een glimp van God te (ont)vangen.

## STILTE



**Voorbeden**, afgesloten met [lied nr. 70: Heer ontferm U](#)

- God, bron van liefde. Ik zou graag willen bidden voor eenieder die betrokken is bij, of zich betrokken voelt bij een situatie waarin angst, onrecht en uitzichtloosheid je tot wanhoopsdaden drijven. Bescherm deze mensen en zorg ervoor dat zij net als Sterrendaolder, worden beloond door hun moed en doorzettingsvermogen.

*Laat ons zingend bidden...*

- God, bron van liefde. Ook zou ik willen bidden voor iedereen die onderweg is. Geef deze mensen een teken van uw helende energie en sta ook deze mensen bij tijdens hun tocht. Strooi met vallende sterren als de wind met woestijnzand doet.

*Laat ons zingend bidden...*

- (Ruimte voor eigen gebeden, afgesloten met: )

*Laat ons zingend bidden...*

- Dan zou ik nog eenmaal willen bidden voor alle onuitgesproken gebeden die wij koesteren diep in ons hart.

*Laat ons zingend bidden...*

[Lied nr. 52: Laudate omnes gentes](#)

**Slotgedachte**

*Wij kunnen zonder te  
praten, zonder de  
woorden en zonder  
zinnen. We kunnen  
dat allemaal laten  
omdat we weten wat  
we zeggen vanbinnen.*

Uit: Elke dag een zoen, Lars van der Werf (Versjes van Lars)

[Lied nr. 131: Neem mij aan zoals ik ben](#)

**Slottekst uit Psalm 136 : 9**

*Maan en sterren, min in pracht,  
Schonk Hij heerschappij bij nacht;  
Want Zijn gunst, alom verspreid,  
Zal bestaan in eeuwigheid.*

Dank dat u hier aanwezig bent, in deze kerk of op een andere plek. Ook eenieder die er niet bij kon zijn door welke omstandigheid dan ook, zou ik willen bedanken. Uw aanwezigheid wordt gevoeld en meegenomen in de gebeden. Geniet met volle teugen en kijk eens omhoog!

[Slotlied nr. 90: The Kingdom of God](#)

Gedachtes, vragen of andere opmerkingen op dit avondgebed?

Mail dan: [kiravanoijen@kpnmail.nl](mailto:kiravanoijen@kpnmail.nl) 😊