

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 1 september 2021

Thema: Een ramp, toch weer verder?!

Voorganger: Reint-Jan Terbijhe



Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig

Welkom

Diversen weten dat ik van varen hou. Vroeger kanoën en zeilen, tegenwoordig met een motorbootje. Op een tocht over de Lek en de Hollandse IJssel kwam ik in Krimpen a.d. IJssel de ark van Noach tegen. Vorige week heb ik op de Beulaker Wiede in de toren van Beulake de klok geluid. Beide maaksels zijn symbolen van ondergang en toekomst



De klok van Beulake

Lied nr. 25: De Noche

Inleiding

Het turfwinnersdorp Beulake werd door een stormvloed in 1776 verzwolgen, een ramp voor de arme bevolking, die voor turfwinning te veel land afstak, zodat het water makkelijk een meer kon vormen. De ramp van toen wordt nu herdacht door het kunstwerk van de hedendaagse kunstenaar Alphons ter Avest midden in het water neergezet op de plek van het oude dorp. Geen turf meer, maar watertoerisme.



Ark van Noach in Krimpen a.d. IJssel

De ark van Noach is een replica op ware grootte gebouwd door Johan Huibers in 2012.

Als je in Genesis het lange verhaal over Noach leest sta je versteld van alle details. Hij bouwde een schip van 150 bij 25 bij 15 meter met drie verdiepingen erin. De voorspelde ramp voltrekt zich. De wereld gaat

aan water ten onder. Alleen Noach met zijn gezin en paren van elke diersoort (van reine dieren 7 paartjes per soort, van onreine dieren één paar per soort ?!) overleven het. De wereld gaat weer verder.

Johan Huibers heeft de aanwijzingen uit Genesis goed gelezen. Zelf kan ik het verhaal niet letterlijk nemen. Bouwen door een man van 610 jaar? Stranden op een berg van meer dan 5000 meter hoog? Ik zie het als één van de vele verhalen in de Bijbel, die gaan over ten ondergaan en weer boven



De Ararat een oude vulkaan van 5137m in oost Turkije

komen Over afsterven en weer tot leven komen.

Over kruisiging en opstanding. Over duisternis, die door het licht wordt overwonnen.

Rampen komen en gaan. Denk aan de recente overstromingen, bosbranden, de chaos in Afghanistan. Rampen zowel door natuurkrachten als door toedoen van de mens.

Voor mij is en blijft de Bijbelse boodschap dat we ook na rampen verder moeten en mogen gaan, Jezus heeft ons geleerd dat we daarbij ook eigen verantwoordelijkheden hebben.

Lied nr. 135: Voici Dieu

Bijbellezing met enkele verzen uit Genesis

De Heer zag dat de mensen op aarde erg slecht waren. Alles wat ze bedachten en deden was slecht. Daarom besloot God: "Ik zal de mensen die ik heb gemaakt allemaal doden. En niet alleen de mensen, maar ook alle dieren. Want ik heb er spijt van dat ik hen heb gemaakt." Maar Noach was niet slecht. God zag dat en was blij met hem. Daarom wilde Hij hem redden.

Maak van hout een dichte boot, met kamers erin. Hij moet 300 el (150 meter) lang, 50 el (25 meter) breed en 30 el (15 meter) hoog worden. Jij moet in de boot gaan met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. Breng van alle dieren één mannetje en vrouwtje in de boot.

Langzaam maar zeker stroomde het water van de aarde weg. Zo begon na 150 dagen (5 maanden) het water te zakken. Op de 17^e dag van de zevende maand bleef de boot vastzitten op één van de bergtoppen van de Ararat. In het jaar dat Noach 601 jaar werd, op de eerste dag van de eerste maand was de aarde opgedroogd.

Lied nr. 60: **Nebodjte se**

Stilte

Laten we in stilte nadenken over wat er gebeurt in de wereld en welke rol wij daarin hebben.

Voorbeden telkens afgesloten met 2x **Lied nr. 70** Heer ontferm u

Lied nr. 128: **Jubelt und freut euch**

Avondgroet van Phil Bosmans uit: *Applaus voor een nieuwe wereld*

*Uit alle zelfgemaakte catastrofes,
Uit alle zelfgemaakte puinen,
zal de mens weer verrijzen.
Als een wezen met 1000 sterren
om alle nachten te verlichten.
Beschavingen kunnen verdwijnen.
Culturen kunnen vergaan
Het ruimteschip "Aarde"
bemand door dat kleine wondere wezen "mens"
zal blijven bestaan!*

Slotlied nr. 124: **Licht dat terugkomt**