

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 4 augustus 2021

Thema: Waar blijft het vijfde brood

Voorganger: Fons Zandbelt



[Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.](#)

Inleiding

In deze vakantiemaanden zie je bij mooi weer wel eens langs de weg een groepje mensen gezellig bij elkaar zitten, die samen genieten van een picknick-maaltijd.

Tijdens hun wandel- of fietstocht houden ze met elkaar een rustpauze.

Ze halen tevoorschijn wat ze hebben meegenomen aan eten en drinken, en delen dat samen; iedereen is voldaan: er is een overvloed aan prettige gevoelens.

Over zoiets bestaat ook een verhaal in de Bijbel. Ik zal het straks voorlezen. Maar dáár gaat het niet over een klein groepje, maar over een grote ménigte, die op Jezus was afgekomen; én: er was maar weinig eten voor zovelen: 5 broden en 2 vissen.

Maar het weinige wat er is, wordt o.l.v. Jezus en zijn leerlingen gedeeld onder al die mensen.

Dan gebeurt het wonderlijke: niemand komt te kort.

Integendeel, het wordt een feest van overvloed (waarbij Jezus zich openbaart als het brood voor het leven van ons-mensen).

[Lied nr. 111: God is vol liefde](#)

Schriftlezing uit Johannes hoofdstuk 6, vers 1 tot 15

In die tijd volgde een grote menigte Jezus, omdat zij de tekenen zagen die Hij aan zieken deed. Jezus ging de berg op, en zette zich daar met zijn leerlingen neer.

Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.

Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: 'Hoe moeten we brood kopen om deze mensen te laten eten?' - Dit zei hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. -

Filippus antwoordde Hem: 'Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig'.

Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?' Jezus echter zei: 'Laat de mensen gaan zitten'. Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.

Toen nam Jezus de broden, en na het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.

Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: 'Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.' Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgebleven waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij gedaan had, zeiden ze: 'Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen'.

[Lied nr 15: Ubi Caritas et amor Deus ist](#)

Overweging

Zes jaar geleden ben ik op de plek geweest in Israël, waar deze wonderbare brooddeling zou hebben plaatsgevonden: aan de over van het meer van Galilea, in het noorden van het land.

Op die plek is in de 5^e eeuw een kerk gebouwd.

In de vorige eeuw is die kerk geheel vernieuwd, maar ze hebben de vloer behouden: met mozaïek-afbeeldingen, die verwijzen naar dit evangelieverhaal.

Eén daarvan zie je op het tekstblaadje afgedrukt: een mand met de broden en daarnaast de twee vissen.



Nu is het bijzondere van deze afbeelding dat in de mand maar vier broden zijn afgebeeld. Dat kan geen vergissing zijn van de kunstenaar. Maar waarom deed hij dat? Waar is (voor de kunstenaar) het vijfde brood?

Daarvoor kun je twee dingen bedenken:

-*Jezus zelf is zelf het vijfde brood*, want in de toespraak daarna zegt Hij: 'Ik ben het brood voor het leven van mensen.' Misschien is Jezus dat ook voor jou en mij: dat zijn boodschap en ook de persoon van Jezus zelf: levensvoedsel voor jou en voor mij is, op wie teer, en die mij levenskracht geeft (op sacramentele wijze vieren we het telkens in het H. Avondmaal en de Eucharistie).

Je zou ook kunnen zeggen: *dat ontbrekende vijfde brood zijn 'wij': jij en ik, en wij samen..*

Want ook wijzelf zijn geroepen om levensbrood voor elkaar te zijn; we zijn elkaar tot levensvoedsel: overal waar we er voor elkaar zijn, waar we iets delen met een ander: onze aandacht, hartelijkheid en liefde; ook daar waar we een beetje tijd beschikbaar stellen voor een ander, of voor een groep waartoe wij behoren; en daar waar we iemand bezoeken die wat alleen is: door ons belangstellend oor en hart, of door zo iemand een kaart te sturen; of door een gebed of kaarsje voor een noodlijdend iemand, of een gift voor een goed doel.

Door het beperkte dat ieder kan doen, kan al zoveel goeds (zoveel wonderen) gebeuren; mensen gaan erdoor opleven, krijgen weer goede zin, en gaan zich wat beter voelen.

Dus allemaal dingen die er ook gebeurden bij die brooddeling.

De wonderbare brooddeling gebeurde niet zonder medewerking van de leerlingen;

Jezus heeft ook onze handen en hart nodig.

Ook al valt er misschien maar weinig te delen, het wonderlijke gebeurt: dat er een overvloed aan tevredenheid en dankbaarheid ontstaat, en zelf houd je er een overvloedig gevoel van voldoening van over.

Met andere woorden van delen en geven wordt je niet arm, maar eerder rijker.

Ik eindig met een mooi voorbeeld:

In een drukke winkelstraat kwam een dakloze op iemand af, en vroeg: 'Hebt u misschien voor mij wat geld voor een slaapplek in het opvanghuis iets verderop voor de komende nacht?' Spontaan gaf hij hem een briefje van 10 euro.

De dakloze man was zo blij dat Hij zei: 'Ik kan je wel omhelzen'. De gever zei: 'Dan doe je dat toch!', en midden op straat omhelsden ze elkaar. Later zei hij: 'Dat gebeuren zal ik nooit vergeten'.

Een mooi voorbeeld van: geven en ontvangen lopen vaak door elkaar heen.

Stilte/persoonlijke overweging

Lied nr. 89: Lied van Franciscus

(Maak mij tot een bedding van uw vrede)

Voorbeden afgesloten met: '*Heer in uw goedheid, (allen) Hoor ons gebed*'.

- Goede God, wij bidden U voor mensen die lichamelijk of geestelijk tekortkomen; voor hen die gebukt gaan onder ziekte, zorgen en tegenslag; en voor hen die geen echte liefde in hun leven ervaren. Geef ons een bewogen hart en goedgeefse handen voor allen met wie we onze liefde en aandacht kunnen delen.

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

- Voor alle hulpverlenende instanties, die opkomen voor hulpbehoevenden, dichtbij en ver weg; dat zij ons aller steun ondervinden, en hun doeleinden mogen bereiken.

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

- (Ruimte voor eigen gebed)
*Heer in uw goedheid, **Hoor ons gebed***
- Sluiten we de voorbeden af met het: '**Onze Vader**' (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):
*Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden:
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.*

[Lied nr. 76: Les Beatitudes \(De Zaligsprekingen\)](#)

Avondgebed

*Blijf bij ons, God, want het wordt avond, en de dag loopt ten einde.
U weet wat deze dag waard was, wat we hebben gedaan en nagelaten;
U die weet wat we te vergeven hebben, en wat ons vergeven moet orden.
Laat uw zegen dalen over ons en over al uw mensenkinderen op arde.
Van U is het licht van de dag; van U is het donker van de nacht.
Van U zijn leven en dood; van U zijn wij – Blijf ons nabij en behoed ons.
Amen.*

[Slotlied nr. 20: Laudate omnes gentes](#)