

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 14 juli 2021

Thema: Je wilt ze graag gelukkig zien
Voorganger: Reint Jan Terbijhe



Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.

Welkom



Welkom iedereen op dit avondgebed, waarbij ik vanavond wil stilstaan bij vertrouwen en saamhorigheid. Lieve mensen, we mogen weer met maximaal 12 mensen zingen. Als we mee gaan zingen heeft iedereen de mogelijkheid om actief zijn vertrouwen te uiten.

Lied nr. 33: Misericordias Domini

Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen Heer

Inleiding

“Je wilt ze graag gelukkig zien”

Enkele weken geleden bad ik om steun voor mijn kinderen, die nu alle drie hun relaties hebben beëindigd. Niet omdat er anderen in het spel zijn maar omdat ze het geluk en de saamhorigheid niet meer bij elkaar kunnen vinden. Tijdens het gebed werd ik emotioneel. Na afloop kreeg ik direct of via de mail van diverse van jullie steunbetuigingen.

Nuchter gezien is het niet mijn probleem. Alle drie, en hun partners, zijn volwassen mensen. Maar toch, het zijn wel mijn kinderen. Dinie vatte het zeer juist samen met “Je wilt ze graag gelukkig zien”



Lied nr. 15: Ubi caritas et amor

Waar liefde en vrede heerst daar is God

Vervolg

“Je wilt ze graag gelukkig zien”

Die steunbetuigingen heb ik ervaren als een teken van de saamhorigheid, die binnen onze groep heerst. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik een partner, familie, kennissen, het avondgebed heb waar ik mij vertrouwd voel. Dat verhaal van vertrouwen heb ik ook al meer dan 45 jaar mogen opdoen in Taizé.

Saamhorigheid en vertrouwen ervaar ik extra bij de voorbeden. Heel vaak kunnen we de voorbeden van elkaar niet verstaan. Dat geeft niet. Het doet niets af aan het feit we heel openlijk voor God en naar elkaar durven uit te spreken wat ons in ons diepste wezen bezighoudt. Ook het bidden voor gezondheid en geluk hoort daarbij “Je wilt ze graag gelukkig zien”

Lied nr. 71: In the Lord

Bijbellezing uit Psalm 56: 2-5 een psalm van David

*Wees mij genadig God, want zij bedreigen mij
De hele dag bestoken en bestrijden ze mij
Mijn tegenstanders bedreigen mij heel de dag
En bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.
In mijn bangste uur vertrouw ik op u
Op God, wiens woord ik prijs
Op God vertrouw ik, angst ken ik niet
Wat kan een sterveling mij aandoen?*

Lied nr. 80: Behüte mich Gott

Stilte



Voorbeden met aan begin en eind *Lied nr. 70: Heer ontferm u*

Elke bede sluiten we af met: *Heer in uw goedheid Hoor ons gebed*

- Goede God, Ik wil bidden voor mijn kinderen, hun partners en onze kleinkinderen. Dat zij en wij mogen vertrouwen dat er weer een tijd komt dat we ze weer gelukkig zien

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

- Goede God, Ik wil bidden voor mijn zieke broer, zijn vrouw en kinderen. Wilt u hen nabij zijn nu de kracht verdwijnt. Geeft u hem en de mensen om hem heen de wijsheid op een goede manier saamhorigheid te laten merken.

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

- Goede God, Ik wil u danken voor het vertrouwen en de saamhorigheid die ik van velen mag ervaren. Ik wil bidden voor de mensen die dat missen. Mogen er ook voor hen lichtpunten komen.

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

Lied nr. 135: Voici Dieux

Avondgroet van Phil Bosmans

*Leven is dankbaar zijn
Voor het licht en de liefde
Voor de warmte en de tederheid
In mensen en dingen
Zomaar gegeven*



Slotlied nr. 124: Licht

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft