

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 21 juli 2021

Thema: De kracht van de zon

Voorganger: Petra Kolb



Aanhef: Wees hier aanwezig ... *Dat wij herleven.*

Welkom en korte toelichting op het thema

“De zon is de poort naar het pad der goden” (Mahabharata)

Lied nr. 38: Veni sancte Spiritus

Lezing uit boek: De verborgen kracht van het Licht – Mansukh Patel

De zon heeft iets oneindigs moois en wonderlijks dat de verbeelding van de mensheid sinds het begin der tijden heeft geboeid. De stralenkrans van dit zonnelichaam, zijn schittering en schoonheid hebben de mens door de eeuwen heen in haar ban gehouden. We hebben altijd geweten en herkend dat de zon het middelpunt van het leven is en dat er zonder zon geen leven kan zijn. In erkenning van zijn kracht en glorie heeft iedere beschaving eerbied betoond aan de zon, vaak door tempels te bouwen. De oude Egyptische beschaving was vrijwel geheel gebaseerd op de zon en de Maya's en de Azteken in Zuid-Amerika hebben een zonnepiramide gebouwd in Teotihuacan. Daar brachten ze offers in de veronderstelling, dat de zon deze geschenken nodig had om zijn kracht en vitaliteit te behouden. De Romeinen bouwden ondergronds grotachtige tempels voor de zonnegod Mithras en boorden gaten in het dak om de zonnestralen binnen te laten dringen. En in Engeland zijnde enorme stenen van Stonehenge zo

gegroepeerd, dat de zon op midzomerdag precies boven de
hoofdsteen buiten de ingang van de binnenste ring van de stenen
opkomt.

Lied nr. 19: Jesus le Christ, Lumiere interieure

2e deel van de lezing van Mansukh Patel

In India, waar mijn ouders zijn geboren, is de verering van de zon nog een heel natuurlijk deel van het dagelijks leven. Elk jaar bezoek ik India en in het bijzonder Vrindavan, in Uttar Pradesh, waar ik iedere keer weer gefascineerd wordt door het geluid van bellen, klokken en schelphoorns net voor zonsopgang, als iedereen (en alles, lijkt het wel) zich voorbereid op het grote moment dat de zon aan de hemel verschijnt. De mensen staan met hun armen uitgestrekt naar de hemel, terwijl ze mantra's reciteren en de zon toezingen als de eerste stralen aan de horizon gloren. Het is een prachtige manier van leven, in totale erkenning van de kracht van de zon, die de bron is van alle licht en leven op aarde. Als de zon een fractie dichterbij of verder weg zou bewegen, zouden we tot as gereduceerd worden of tot ijs bevroren. Ik heb mijn vader vaak in afzondering zien staan, alleen maar turend naar de zon, soms lange tijd achterelkaar. Als kind begreep ik niet echt dat hij zo gefascineerd kon zijn door "het grote vuur aan de hemel", zoals hij het noemde, maar ik werd erg aangetrokken door de sfeer om hem heen, wanneer hij daar stil en in gedachten verzonken stond. De wetenschap heeft interessante bewijzen gevonden over de effecten van de zon op ons leven. Een voorbeeld daarvan zijn zonnevlekken, die regelmatig voorkomen, en grote steekvlammen veroorzaken, die duizenden kilometers het heelal in reiken. Zij houden verband met allerlei natuurverschijnselen zoals vulkanische uitbarstingen en aardbevingen.

Deze dingen verbazen je niet als je de wezenlijke kracht van de zon kent. Als de maan getijden kan beheersen, waarom zou de zon dan niet evenveel of zelfs meer invloed op de aarde en de mensen hebben? Wat mij meer verrast is dat zoveel mensen hun band met de zon, en daarmee ook de ware bron van het licht in hun leven vrijwel geheel zijn vergeten.

“Zij die de zon vereren als de Absolute horen altijd prachtige klanken en zijn vervuld van vreugde” (Chandogya Upanishad)

Lied nr. 102: Lied aan het licht

Stilte

Gebed voor vrede (Franciscus), gevolgd door de **Voorbeden** afgesloten met *Heer in uw goedheid Hoor ons gebed*

God, maak mij een instrument van Uw vrede
Waar haat heerst, laat mij liefde zaaien
Waar gekwetst wordt, vergeving
Waar twijfel is, geloof, waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis heerst, licht, waar verdriet is, vreugde

O, goddelijke Meester
Maak dat ik niet zozeer verlang maar troost als om te troosten
Begrepen te worden als om te begrijpen
Geliefd te zijn als om lief te hebben met heel mijn hart

Voorbeden

Afsluitend gebed

Want in geven ontvangen wij
In vergeven vinden wij vergiffenis en door te sterven worden we
geboren in het eeuwige leven, Amen

Lied nr. 84: O, Lord hear my prayer

Avondgroet van Eileen Caddy

*“Er werd mij een grote bal licht getoond.
Er kwamen heldere stralen licht uit
en er keerden hele doffe stralen in terug.
Ik hoorde de woorden;
Als je de volledige cyclus hebt afgelegd,
zul je terugkeren tot mij, de bron van al het leven,
en je zult een worden met mij, zoals in het begin.”.*

Lied nr. 90: The kingdom of God

Ik wens jullie alle goeds voor deze zomer!

Petra Kolb



