

## Oecumenisch Meditatief Avondgebed 21 juli 2021

**Thema:** Voor alles is een tijd

**Voorganger:** Guusje Nijens



*Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.*

### **Welkom**

Welkom bij het oecumenisch meditatieve avondgebed, in de traditie van Taizé. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen de eeuwen. Amen.

Wat is het fijn elkaar weer te ontmoeten. Dank God, dat wij hier samen zijn. In dit avondgebed bidden we samen, horen we dezelfde woorden en zingen we dezelfde liederen.

We worden als het ware aan elkaar gegeven. Ook al is elk van ons hier, vanuit met een eigen achtergrond en een eigen reden. Het thema van deze viering is: Alles heeft zijn tijd.

*Lied nr. 76: De zaligsprekingen/Les béatitudes*

### **Inleiding**

Het thema van deze viering kwam op mijn pad doordat ik mensen ontmoette die worstelden met vragen.

-Iemand vertrouwde mij toe dat hij een misstap van een van zijn kameraden niet kon vergeven en denkt over het nemen van wraak.

-Weer iemand anders tobt met de stelling dat de mens tot niets goeds in staat is, en hij vraagt zich af of hij er zélf toe doet.

-En de derde raakte verbolgen bij het zien van vrolijke en onbezorgde mensen, terwijl hij zich juist doorlopend vermoeit om de wereld te redden.

Wat betekent dan: Alles heeft zijn tijd?

Lied nr. 52: Laudate omnes gentes, laudate dominum

**Lezing** uit Prediker hfd. 3 verzen 1 -8, 9, 11, 15

In de Talmoed, het oude Testament, is een boek: De Prediker. Hoewel de auteur nergens zijn naam noemt weten we dat hij een 'zoon van David' was en dat hij in Jeruzalem koning over Israël was. Daarom wordt door veel mensen aangenomen dat de zeer wijze Koning Salomo de teksten van het boek Prediker heeft opgesteld.

Het boek van De Prediker begint niet heel positief. De Prediker schrijft in de eerste twee hoofdstukken over hoe het leven niet te begrijpen is, dat wijsheid een bron is van verdriet en dat genieten slechts lucht is.

Gelukkig geeft het derde hoofdstuk rust. Het laat zien dat God een plan heeft. De Prediker begint met 'Eens worden we geboren en eens gaan we dood'. Alles wat volgt hoort bij het leven, en alles waar hij over schrijft gebeurt tussen de geboorte en de dood.

Er staat:

*Voor alles wat gebeurt is er een uur,  
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  
Er is een tijd om te baren, en een tijd om te sterven,  
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.  
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,  
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.  
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,  
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.  
Er is een tijd om te ontolammen en een tijd om te verkillen,  
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.  
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,  
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.  
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,  
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.  
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,  
een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.  
Welk voordeel heeft de mens van alles  
wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?*

*God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven,  
en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven.  
Er is niets nieuws onder de zon. Wat er is, was er allang,  
en wat zal komen is er altijd al geweest.*

Lied nr: 36: Alleluia

**Overweging**

Soms kan het voelen alsof God ver weg is. Maar donkere tijden zullen niet eeuwig duren. God is bij je, en heeft een plan. Als het nu een tijd is voor treuren komt daarna ooit een tijd om te lachen en te dansen.

Blij zijn is volgens de Prediker belangrijk.

Als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, heeft hij dat niet aan zichzelf te danken, maar is het een geschenk van God.

Prediker beschrijft dat iemand zelfs kan genieten terwijl hij aan het zwoegen is. In iedere situatie zijn dingen te ontdekken waar we God voor kunnen danken.

**Stilte**



**Voorbeden** telkens afgesloten [Lied nr. 32 Gospodi pomiluj \(Heer hoor mijn gebed\)](#) steeds 2x gezongen.

- God van liefde, soms voelt het alsof u ver weg bent. Geef ons inzicht in uw plan met ons.

*Laat ons zingend bidden:*

- God van liefde, sta ons bij in verdriet en verlies. Geef ons de kracht om weer blij te kunnen worden en te lachen en dansen.

*Laat ons zingend bidden:*

- *(ruimte voor eigen voorbede)*

*Laat ons zingend bidden:*

- God van liefde, u kent ons en weet wat ons bezighoudt. Hoor ook de gebeden die onuitgesproken zijn.

*Laat ons zingend bidden:*

## **Onze Vader**

Laten we deze voorbeden afsluiten met het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Elk kan dit zo dierbare gebed in zijn eigen woorden uitspreken. Het Onze Vader staat in het boek Marcus 6, vers 9-15. En omdat wij uit zoveel kerkstromingen afkomstig zijn zal opvallen dat de uitgesproken teksten hier en daar van elkaar verschillen. Maar in de eerste woorden en in de lofprijzing aan het einde vinden we elkaar!

*Onze vader, ...*

## **Overdenking**

Wat kan de tekst van Prediker 3 voor ons betekenen?

Deze tekst maakt ons tot onderdeel van een groot geheel waarin niets nieuws onder de zon is. Dat betekent niet dat wij er niet toe doen, integendeel!

Alles wat wij doen kan het leven op momenten lichter en vrolijker maken, voor onszelf en voor mensen om ons heen.

Jezus Christus heeft gezegd: "Alles wat je voor een ander doet doe je voor mij".

Dankzij deze teksten kunnen we ons ook neerleggen bij minder goede tijden. Een donkere periode kan iedereen overkomen, zoals we hebben gehoord en gelezen. Ook al kan het lijken dat moeilijke tijden nooit zullen verbeteren; na regen komt altijd zonneschijn.

Lied nr. 23: [Oculi Nostri \(Mijn ogen zijn gericht op de Heer\)](#)

**Avondgroet**

*Wij zijn hier één voor één gekomen.*

*We hebben hier dezelfde woorden gehoord en dezelfde liederen gezongen.*

*We zijn gevoed door de wijsheid van de Prediker  
met zijn enorme mensenkennis en zijn godsvertrouwen.*

*Door ons samenzijn vormen we een gebedsgroep.*

*We zijn geïnspireerd door Christus, die ondanks tegenslagen,  
teleurstellingen en verleidingen zijn liefde voor ons,  
mensen, nooit heeft opgegeven.*

*Door Zijn warme en barmhartige houding  
is Christus begonnen aan het scheppen van een hemel, hier op aarde.*

*We hebben aan Hem gezien dat het in kleine daden zit:  
zien wie onzichtbaar is, eten delen met wie op je pad komt.*

*De hemel kunnen we hier en nu zichtbaar maken  
door het creëren van mooie momenten.*

*Door dáárin te geloven kunnen we vol vertrouwen verder, elke dag weer.*

Slotlied nr. 12: [Bless the Lord \(Prijs de Heer\)](#)

**Mededelingen:**

- Eerstvolgende zangrepetitie: woensdag 8 september 20-21 uur
- Nationale monumentendag 11 en 12 september, met een stand van de Taizé-gebedsgroep in de Broederenkerk.
- Taizé-singin op 11 september 12.30-14.00 uur in de Broederenkerk.  
Meer info volgt op een later moment



Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws [www.taizedeventer.nl](http://www.taizedeventer.nl)

En volg ons ook op [Facebook](#) en [Instagram](#)