

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 19 mei 2021

Thema: **Pinksterfeest?**

Voorganger: **Reint jan Terbijhe**



Aanhef: Wees hier aanwezig

Welkom

Welkom iedereen op dit avondgebed, waarbij wij hadden willen vooruitkijken op het Pinksterfeest. Nadat we de liturgie al naar Jurgen hadden verzonden kregen we bericht over de steeds slechter wordende situatie van Danielle. Ik vroeg mij af of de vrolijke inleiding nog wel zou passen. Zaterdagmiddag kregen we het bericht van haar overlijden.

Lied nr. 33: Misericordias Domini

Inleiding



Al maanden hebben we als avondgebedsgroep meegeleefd met Paul en Danielle. Bij ons in de hoek van de kamer brandt een godslampje. Als we dat zien branden denken we speciaal aan hen.

Danielle, de stille altijd vriendelijke behulpzame kracht naast Paul, die jarenlang hielp bij de voorbereiding van onze diensten.

Haar bijdrage aan de jaarlijkse gemeenschappelijke maaltijd met de lekkere soep.

Haar hulp en inbreng bij de twee reizen naar Taizé in 2016 en 2019.

De boottochtjes...

Lied nr. 15: Ubi caritas et amor

Thema

Pinksteren; het feest van de heilige geest. Die geest, het gemeenschappelijke, is wat ons verbindt. Geest is wat ons verbindt als groep maar ook met Paul, Daniëlle en hun dochters. In het oude testament wordt verteld hoe Job alles verloren had en ontroostbaar was. Zijn vrienden kwamen en gingen zeven dagen in stilte bij hem zitten. Na het lied lezen we uit Job en uit Handelingen,

Lied nr. 100: *Esprit consolateur*

1^e lezing uit Job 2:11-13:

Elifaz, Bildad en Sofar besloten samen naar Job toe te gaan om hem te troosten. Zeven dagen en zeven nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord uit te brengen.

2^e lezing uit Handelingen 2: 1-4 :

Toen het joodse Pinksterfeest begon waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.



Lied nr. 96: *Kristus din Ande*

Naar de stilte

Laten we in stilte bij Daniëlle,
Paul en hun dochters zijn.

Stilte



Voorbeden met aan begin en eind *Lied 70 (Heer ontferm u)*

Elke bede sluiten we af met *Heer in uw goedheid Hoor ons gebed*

- Goede God, wij zijn dankbaar dat we Daniëlle hebben mogen kennen. Wij zijn dankbaar voor alle vriendelijkheid, zorg en medeleven die zij aan ons gegeven heeft.

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

- Goede God, wij zijn dankbaar dat uw geest er is om ons te troosten. Dat wij deze dagen geestelijk bij Paul en de kinderen kunnen zijn.

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

- Goede God, wij bidden dat de geest van vrede overal mag klinken, ook in Israël, de westoever en de Gaza strook.

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

- *(eigen voorbede)*

Lied nr. 42: Jesus remember her

Jezus herinner haar, als u weerkeert in uw koninkrijk

Avondgroet

Wat je ogen niet meer kunnen zien

wat je handen niet meer kunnen vasthouden

dat kun je wel voor altijd in je hart blijven voelen

Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt