

**8 maart 2017**  
**OECUMENISCH AVONDGEBED**  
**WERELDGEBEDSDAG**

**Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons...**

**Inleiding:** Afgelopen vrijdag 3 maart, Wereldgebedsdag. Voor het 120<sup>ste</sup> jaar werd een krans van gebed over de wereld gelegd, dit jaar voorbereid door vrouwen op de Filipijnen. Vandaag 8 maart is de Internationale Vrouwendag. Reden genoeg om in deze viering aan te sluiten bij de lofzang van vrouwen wereldwijd: 'Laudate Dominum, omnes gentes!'

**Lied 20:** 'Laudate Dominum, omnes gentes.'

**Gal. 3,26-29:** 'Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus. Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen. Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid: Joden en niet-Joden, slaven en vrije mensen, mannen en vrouwen. Verschillen zijn niet belangrijk meer. Jullie zijn nakomelingen van Abraham, net als Christus. Want jullie horen bij Christus.'

**Lied 22:** Tui amoris ignem

**Overweging.** De Wereldgebedsdag en de Vrouwendag zijn natuurlijk heel verschillend. De Vrouwendag was in kerkelijke kringen lang verdacht, niet alleen vanwege het pleidooi voor vrije abortus, maar ook vanwege de eis van gelijkberechtiging. Dit laatste mag verbazing wekken, want Paulus stelt kort en krachtig dat als ergens gewerkt moet worden aan een nieuwe relatie tussen mannen en vrouwen, dit in de kerk moet zijn: door de doop zijn allen één geworden, slaven en vrijen, mannen en vrouwen. Maar Paulus vond het zelf ook moeilijk alle consequenties te trekken uit dit inzicht en de kerken hebben het er nog steeds moeilijk mee, sommige meer dan anderen. Wereldwijd is de uitdaging gigantisch. De website van de Internationale Vrouwendag zegt: vrouwen vormen 50% van de bevolking, doen 66% van het werk; verdienen 10% van alles wat verdiend wordt; bezitten 1% van alle bezittingen, vormen 70% van de armen, 64% van de analfabeten en 72% van de vluchtelingen in onze wereld. Het probleem met dit soort lijstjes is wel dat je niet weet waar je moet beginnen. In 'Metro' las ik dat je kunt beginnen met bijzonder aardig te zijn voor je buurvrouw, maar ik denk dat het om andere dingen gaat. Alleen al even stil staan bij hoe je leeft, is al iets. Niet voor niets zegt Loesje: 'Stilstaan bij wat je doet is vooruitgaan.'

**Lied 58: Magnificat**

**Stilte**

**Voorbede:** Bidden wij voor alle vrouwen ter wereld, bijzonder voor haar, die ons voorgaan naar nieuwe tijden en een hoopvolle toekomst, en voor allen, vrouwen en mannen die er aan werken dat zuster- en broederschap in onze wereld groeien.

**Refrein Lied 38:** Veni Sancte Spiritus

**Lied 82 : Onze Vader**

**Lied 78:** Amen, amen

**Zegen:**

Gezegend je dagen, gezegend je nachten,  
gezegend je komen, gezegend je gaan,  
gezegend je hart en je hoofd, je handen en je voeten,  
gezegend ben je vandaag, morgen en alle dagen van je leven,  
gezegend om tot zegen te zijn: Amen

**Lied 112a:** Zingt tot God een loflied

\* \* \* \* \*

*VAN HARTE WELKOM VOOR KOFFIE, THEE EN ONTMOETING*