

## Wachten op God

### Inleiding

Wees hier aanwezig

### Wachten op God

Wachten op God. Deze titel is afkomstig van de vrouw op de foto boven. Simone Weil heeft dit wachten op God in praktijk gebracht. Het opmerkelijke is dat wachten niet bepaald is waar je aan denkt als het over Simone Weil gaat. Het leven van deze briljante Francaise stond in het teken van politieke actie, ze was stakingsleidster bij een Franse autofabriek, deed uitgebreide studies en was zeer gedreven en heeft veel teksten nagelaten. Zij vluchtte als jonge joodse vrouw naar Engeland tijdens de tweede wereldoorlog en is daar gestorven. Passiviteit is niet haar ding. Maar toch: Ze beschrijft haar leven als een steeds groter wachten. Wachten op God.

Lied: Bleibet hier und wachet nr 53

Wachten op God is een wachten dat ook wij kunnen praktiseren. We maken onszelf klaar door stil te worden. Gedachten, gevoelens en emoties die voortdurend in onze geest aanwezig zijn, heen en weer schieten en weer verdwijnen kun je laten wegvloeien of voorbijgaan. Dan ontdek je of voel je de leegte. In die leegte of stilte is ruimte voor God in jou.

Lied Loflied Simeon 8 of 8a

Wachten op God had voor Simone Weil nog een andere betekenis. Zij noemt dat ontscheppen. We hoeven niet voortdurend alle verantwoordelijkheid zelf te dragen. Ons eigen leven te maken. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. Als je dan valt wordt je door hem opgevangen. Dat is bevrijdend. Het vraagt wel vertrouwen om dat aan te durven.

Lied Les beatitudes nr 76

Bij wachten op God hoort aandacht. Echte aandacht kun je alleen opbrengen als je zelf een stapje opzij doet. Even staan we niet in het middelpunt. Even zijn we zo onbevangen dat we onszelf vergeten. Ons denken is dan leeg, het zoekt niets, maar staat klaar om wat er bij ons wil binnenkomen te ontvangen. En dan kunnen we geraakt worden door de ware werkelijkheid, voor het eeuwige, het ware licht en de ware stilte.

Lied Bonum est confidere 5

Wachten op God is het gericht zijn op God. Al je antennes zijn gericht op wat er in en voorbij de dagelijkse werkelijkheid gebeurt. Je wordt er uit opgetild. Je ziet de realiteit met andere ogen. Even maar. Het is jezelf vergeten in de goede zin van het woord.

Jesus remember me 42

Evangelie Mattheus 25,1-13

### De terugkomst van Jezus

35 + 36 *Jezus zei:* "Zorg ervoor dat jullie altijd klaar staan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun heer wachten wanneer hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn. Want zodra hij aanklopt, willen ze hem opendoen. 37 Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun heer terugkomt. Want Ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen.

Gelukkig de dienaren die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden.

Laten we de stilte ingaan met de gedachte:  
Ik wacht en zie wat er op mij toekomt.

Stilte

Voorbeden

Kyrie als antwoord

Voorbeden:

Ik wil meer vertrouwen op het goede en het mooie wat op ons toekomt in ons leven.  
Datgene wat gebeurt en ontstaat in het kleine en daarvan kunnen genieten.

Ik wil mezelf klaarmaken om mij op de goede manier te vergeten, mijn ego wat kleiner te maken en ruimte te scheppen voor U.

Kyrie 31

Lied

In the Lord 71

## Gedicht

Gij waakt en draagt  
En vraagt aan mij  
Of ik verdragen kan  
Uw schaduw aan mijn zij.

Gij hoedt, behoedt  
En zoekt naar mij  
Of ik vermoeden kan  
Uw adem dicht in mij

Gij wacht bij nacht  
En dag op mij  
Of ik vernemen wil  
Uw hartslag diep in mij

Gij zoekt mij, noemt  
En roept mijn naam  
Wanneer ik horen wil  
Zal ik uw stem verstaan.

Lied 131 neem mij aan

## **Eb**

Ik trek mij terug en wacht.  
Dit is de tijd die niet verloren gaat:  
Iedere minuut zet zich in toekomst om.  
Ik ben een oceaan van wachten,  
waterdun omhuld door 't ogenblik.  
Zuigende eb van het gemoed,  
dat de minuten trekt en dat de vloed  
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

M. Vasalis,

Eindlied Licht dat terugkomt