

Oecumenisch Avondgebed Deventer- Vrede en verzoening.

Opening: *Solo*: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden. Wees onze Heiland *Allen*: Dat wij herleven. *Solo*: Wees hier aanwezig. *Allen*: Dat wij herleven.

- **Welkom**

Welkom bij dit oecumenisch avondgebed hier in de Broederenkerk. Vandaag sluiten we aan bij het thema vrede, dat al de hele week in deze stad en in het hele land op allerlei manieren aandacht krijgt.

Omdat wij ons laten inspireren door Taizé dacht ik, hoe kijken ze ernaar en is het een belangrijk onderwerp en al denkend kwam ik erachter hoeveel nadruk Frere Roger altijd heeft gelegd op verzoening tussen de volken, tussen verschillende geloven. Als je je met elkaar verzoent dan is er vrede. Je met elkaar verzoenen en vrede begint klein. Begint hier in Deventer zoals wij met elkaar samen leven. Vandaag heb ik gekozen voor een korte tekst uit de regel van Taizé die ik verder voor zich laat spreken. Ik nodig jullie uit om in de stilte zelf jullie eigen gedachten te vormen bij het thema vrede en verzoening.

Zingen :

95 er is een stad voor vriend en vreemde

Een stukje uit de regel van Taizé

Ga je verzoenen:

Volgens het evangelie wacht verzoening niet: 'Als je je offergave naar het altaar brengt en je broeder of zuster heeft iets tegen je, laat dan alles achter, en ga je verzoenen. Ga eerst en stel het niet uit tot later.

2x lezen

Zingen 33 Misericordias Domini

- **Stilte**
- **Voorbede** afgewisseld met **zingen nr. 70**: Heer ontferm U

Om vrede bidden wij, voor ons hier bijeen en iedereen in deze wereld. Voor een wereld waarin zovaak geen plaats is voor uw visioen en waar wij het dromen soms hebben afgeleerd. Heer ontferm u

Om vrede bidden wij, voor een ieder die leven moet temidden van onrecht en geweld, aanslagen en verwoestingen. We bidden u zingend:

WE zingen nog eenmaal voor alle gebeden die in de stilte van ons hart tot u zijn gekomen.

- **Zingen 108 Frieden, Frieden**
- **Avondgroet gebed van Franciscus van Assisie**
- Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen

- Zingen 65 Dona la pace Signore
- Zingen 52 Laudate omnes gentes