

## Taizé-avondgebed Thema '(Mijmeringen op) het Tempelplein in Jerusalem'

27 augustus 2014

### Inleiding:

Ruim drie maanden geleden – ion de eerste helft van mei – heb ik een 15-daagse pelgrimstocht door Israël gemaakt, samen met 12 anderen.

Ik wil vanavond graag met jullie delen wat er door mij heen ging, toen we het Tempelplein in Jerusalem bezochten. Die maakte op mij een bijzondere indruk.

Op dat grote tempelplein moet het grote tempelcomplex hebben gestaan, die in 70 na Chr. is verwoest door de Romeinen, en die daarna nooit meer is opgebouwd.

Er is (in de 8-e eeuw) de gouden Rotskoepel gebouwd, vanwege het Offer van Abraham op deze plek.

Iets van wat er in mij omging op dit tempelplein, wil ik straks graag met jullie delen.

**Bijbeltekst: 1 Kon.8,22-23.27-30** (zie missaaltje p.1109), of Joh.2,13-22: tempelreiniging.

### Overweging

De plek waarop de tempel gebouwd was, is een bijzondere plek:

voor joden op de eerste plaats, maar ook voor christenen en moslims, want het verhaal van het offer van Abraham, d.w.z. zijn bereidheid om zijn zoon Isaak te offeren, speelt zich af op deze plek, en staat ook in de Koran.

Dit tempelplein verbindt zodoende Christenen, Joden en Moslims met elkaar (hoewel ze de macht over het tempelplein met elkaar betwisten).

Koning Salomo, die de eerste tempel bouwde,

was zich bewust dat de tempel de plaats was waarin God woonde, maar anderzijds dat God deze tempel ver te boven ging. (zoals we door de Schriftezijning)

Voor de profeten hebben later benadrukt dat God niet alleen gediend moet worden in de tempel, maar ook door het beoefenen van gerechtigheid, met name door hulp aan noodlijdende weduwen en wezen: de armen.

Ook Jezus had die overtuiging. Want we kennen wellicht allemaal het verhaal, waarin Jezus het tempelplein schoonveegt, omdat het in en rond de tempel vooral ging om handel en geld. De tempel, het huis van God, is bedoeld om de verbondenheid met God te beleven, om er te bidden en een offer van lof, dank te brengen, of van boete en vergeving; dus de tempel als een ontmoetingsplaats van God met zijn volk.

'Breek deze tempel af, en in drie dagen zal hij hem doen herrijzen', zegt Jezus dan.

Hij duidt daarmee zichzelf en zijn lichaam aan als de nieuwe tempel:

Hij zal dan weliswaar gedood worden, maar na drie dagen verrijzen:

Deze uitspraak: 'Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen', wordt door de joodse overheid gezien als een godslastering:

en dat wordt dan ook de reden van zijn terdoodveroordeling.

Voor christenen is de verrezen Heer Jezus 'de nieuwe tempel'.

Op het ogenblik dat Jezus stierf 'scheurde (dan ook) het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën', vermelden drie van de vier evangelisten (Mt.27,51; Mc.15,38; Lc.23,45).

(In Jezus is God onder ons komen wonen, en is Hij' de nieuwe tempel' te noemen.)  
De ontmoeting tussen God en ons-mensen loopt niet meer via de tempel, maar via Jezus Christus.

(De belangrijkste offergaven in die nieuwe tempel zijn: liefde en gerechtigheid).

Paulus gaat nog verder in zijn brieven: 'Wij zijn Gods tempel, waarvan Christus de hoeksteen is'. Hij woont ook in ons, zijn kerk.

'Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden.'

Althans zo zou het moeten zijn. 'Overal waar liefde is, daar is God':

'Ubi caritas en amor, Deus ibi est.'

In het hiernamaals, in de hemel - zo lezen we in het boek van de Openbaring - is er geen tempel of kerk meer. Want daar is 'God alles in allen'.

Dat alles ging er door mij heen, toen we daar een tijdje zaten op dat grote en relatief rustige tempelplein in Jerusalem.

.....(stilte) .....

**Zang: nr. 52 Laudate omnes gentes**

**Voorbeden**

met acclamatie **Gospodi pomiliu**

met op het eind: '**Onze Vader**' nr. 113 (Ned. Bijbel Vertaling)

**Avondgebed**

**Zang: nr. 80 Bhüte mich Gott**

Van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in de parochiezaal.