

Oecumenisch meditatief avondgebed Deventer woensdag 19-11-2014

solidariteit

Laten wij geloven in God, door in God's naam er samen iets van te maken

OPENING

Solo: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland.

Allen: Dat wij herleven. Solo: Wees hier aanwezig. Allen: Dat wij herleven.

Ik wil ook deze dienst weer beginnen met een kruisteken als teken van geloof in en verbinding met God, onszelf en elkaar, met hemel en aarde.

In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest amen.

Lied 121 Let all who are thirsty come

Inleiding

Graag zie ik af en toe in gedachten een opstand uitbreken, wenste ik mijn iele verzet tegen misstanden en misstandjes omgezet in daadkracht. Solidariteit. Een stevig woord, een stevige gedachte; soliede en samen met anderen.

Soms wens ik mij over te geven aan het lot, mij mee te laten voeren in een stroom van “ that's life” denkende dat God's wil nou eenmaal is dat er gebeurt wat er gebeurt en dat ik, las simpele ziel toch maar wat aanrotzooi.

Beide uitersten, overgave en verzet, maken mij af en toe radeloos. In mijn leven heb ik me vaak een tijd door de stroom mee laten voeren waarna het toch noodzakelijk bleek de ankers uit te slaan of zelfs een stukje tegen de stroom in te roeien.

Maar tegen de stroom in voel je het koude water schuren en trekken en dan moet je uitkijken het niet te vervloeken. Want het zijn wel God's wateren.

Lied 60 : nebojte se

Teksten

Matteüs 18:20 “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”

Jesaja 58:9-11:

Dan zult gij roepen, en de Heere zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken der ongerechtigheid;

En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.

En de Heere zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken.

Een tekst van de theoloog Dietrich Bonhoeffer Uit zijn brief van 21 februari 1944 (uit *Overgave en verzet*)

“Ik heb hier dikwijls gezeten met de vraag, waar de grens ligt tussen het noodzakelijke VERZET tegen het ‘lot’ en de even noodzakelijke OVERGAVE. Don Quichot is het symbool van het doorgedreven tot in het absurde, tot waanzin. (...) Het verzet verliest dan tenslotte zijn reële betekenis, het vervaagt tot theorie, tot fantasie. Sancho Panza vertegenwoordigt de slimme mens zonder ideaal, die zich plooit naar de omstandigheden. Ik geloof dat wij onze energie moeten richten op het grote, waar het werkelijk om gaat en tegelijkertijd het voor-de-hand-liggende moeten doen, datgene waar je niet langs kunt. Wij moeten ons vastberaden verzetten tegen het ‘lot’ De grens tussen verzet en overgave is dus niet principieel te trekken. Beide zijn noodzakelijk en met beide moeten we vastberaden leven. Het geloof eist dit soepele en bewuste leven. Zo alleen kunnen wij in iedere situatie staande blijven en ze vruchtbaar maken.”

Lied 25: De noche iremos de Noche / wij gaan de nacht door *nederlandse tekst*

Overdenking

Kunnen we het begrip solidariteit invullen vanuit onze spirituele, maar het niet af te keren van andere levensbeschouwelijke invullingen zoals die uit de socialistische traditie?

Wat maakt ons zo sterk in de strijd, bij honger en bij eten, de solidariteit. Of Voorwaarts Christenstrijders velt wie tegenstreven, 't geldt uws Konings eer.

Wordt mijn behoefte om vandaag dit begrip als rode draad te nemen fundamenteel ook gevoed wordt door mijn angst om alleen te zijn, er alleen voor te staan, de wezenlijke verbinding tot jullie en God niet te beleven of zelfs ruim voor die gedachte moedeloos af te haken. Hoe zit dat met jullie?

Is een kern van het begrip het overstijgen van het egobelang, het niet meer grootnaken van mijn eigen imago, de angst voor het afkalven daarvan. Maar ook de angst voor het niet begrepen worden van mijn goede bedoelingen of soms van mijn slechtere rafelkantjes.

In sommige vormen van solidariteit is opstand tegen de onderdrukkers cruciaal. In de bijbel kan ik dat eerlijk gezegd maar spaarzaam vinden. Weliswaar staat Jezus op tegen de handel in de tempel, tegen de farizeeërs, maar hij roept ook op diverse plekken op tot gehoorzaamheid. Dat roept de vraag op of het wel de bedoeling is van Jezus dat wij hem navolgen. Was dat wel waar Bonhoeffer voor koos toen hij zelfs geweld tegen Hitler niet schuwde?

Was Jericho een opstand, was de intocht in Jeruzalem een opstand?

Was de opstand van Jezus per saldo vooral zijn eigen opstand uit de dood? Bleef Jezus gehoorzaam waar Judas Iskariot als oud Zeloet Jezus graag in een opstand tegen de Romeinen had meegetrokken?

Lied 124: Licht dat terugkomt

STILTE

Voorbeden met acclamatie 32: *Gospodi.*

Inleiden pijltjes. Bij elke voorbede plaatsen we, al dan niet in stilte, een pijltje als peiler, als deel van een bouwsel van solidariteit. Waar mogelijk plaatsen we onze voorbede in dat licht.

- *God help me te begrijpen wat wij moeten verzetten.*
- God, Help te bouwen op u en te bouwen met elkaar in uw richting. (plaats pijltje)

Lied: Les Beatitudes 76

Avondgroet

Laten wij in onze verscheidenheid eenheid zoeken in God's naam. Laten wij ons als wij ons ergens tegen verzetten dat in liefde doen en zonder de overgave aan dit leven te verliezen. Laten wij als wij ons overgeven dat niet willoos doen, maar misschien wel heel gewild.

Gaat heen in vrede, met uitroeptekens en vraagtekens. maar blijf nog even voor de koffie en de thee

eindlied: Behute nicht Gott 80

** Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting na afloop*