

Thema sinterklaas

Lied :Wees hier aanwezig

Tekst Inleiding

Iedereen van harte welkom op deze meditatieve viering in de traditie van Taize.

Het is vandaag sinterklaasavond en morgen is het zijn verjaardag. Vandaar dat deze viering in het teken staat van dit feest, of liever gezegd zijn liedjes. Wij kennen allemaal de kinderliedjes nog. De liedjes verwoorden de angsten, de verwachting en de hoop voor de komst van de sint voor kinderen. Ook voor ons volwassenen kunnen thema's uit de liedjes van belang zijn. Ik heb er drie uitgezocht .

Lied; Les beatudes 76

Hoor wie klopt daar kind'ren,
hoor wie klopt daar kind'ren,
hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
't Is een vreemd'ling zeker,
die verdwaald is zeker,
ik zal eens even vragen naar zijn naam.

Hoor wie klopt daar kinderen

Er klopt iemand aan de deur. In het lied blijkt het de sint te zijn die aanklopt. Er wordt ook bij ons aangeklopt. Letterlijk of figuurlijk. Het is spannend omdat we niet weten wat er gaat gebeuren. Het kan alle kanten opgaan. De deur openen maakt dat we ons openstellen voor buiten, mensen en de wereld, en de onzekerheid tegemoet willen gaan. De deur openen kan ons verrijken, ons raken of pijnlijk voor ons zijn. Maar de kloep op de deur kan ook met God van doen hebben. Zoals Oosterhuis zegt in een van zijn liederen: de deur die naar stilte openstaat.

Confittemini 58

Braaf-stout

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
breng ons vanavond een bezoek
en strooi dan wat lekkers,
in de één of andere hoek.

Stoute kind'ren, zegt hij,
krijgen knorren, zegt hij,
of een zakje, zegt hij, met wat zout.
Want je weet wel, zegt hij,
dat Sint Nicolaas, zegt hij,
van die stoute kind'ren heel niet houdt.

Stoute kinderen krijgen knorren zegt hij.

Braaf of stout zijn komt in veel sinterklaasliedjes naar voren. Ook wij volwassenen zijn soms nog behept met deze zwart-wit oordelen over anderen maar ook naar onszelf. Het speelt ook in onze verhouding met God. Het beeld van de straffende of liefhebbende God verduistert onze blik op God. Het verduistert dat God veel groter is dan wij ons voor kunnen stellen. Dat zijn betrokkenheid met ons veel rijker is dan een simpel schema goed-fout. Mechtild van Magdenburg zei: God heeft aan alles genoeg maar heeft er nooit genoeg van heeft om onze ziel aan te raken.

Behute mich Gott

dankbaarheid

Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u sinterklaasje

Dank u sinterklaasje. Dankbaarheid voor wat jr gekregen had. Maar dankbaarheid gaat verder.

De zee die koers biedt aan alle bewegingen van het leven is een zee die je herkent aan dankbaarheid. Dankbaarheid is de grondtoon, de kleur, het kenmerk. Dankbaarheid heeft met geschenk te maken, met ontvangen, Het leven ontvangen van God, je dag, je uur, je bestaan ervaren als een geschenk, zo maar gegeven zonder dat je er iets voor hoefde te doen. Dankbaarheid als levenswijze.

Nunc dimitimus 8

Evangelietekst : Lucas 19,5-10

5Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: 'Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.' 6Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. 7Allen zagen dat en merkten morrend op: 'Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!' 8Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: 'Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.' 9Jezus sprak tot hem: 'Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham.'

Stilte

voorbeden met gospodi 32

Onze Vader 113

Dans nos obscurites 10

Slotgedicht

In jou

En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden, dwaal
dan niet van hier naar ginds;
maar , als je Mij wilt vinden, moet
je Mij zoeken in jezelf.

Want jij bent Mijn onderdak, jij bent
Mijn thuis en plaats van rust, en
daarom klop ik altijd bij Jou aan, als
Ik in jouw gedachten de deur
gesloten vind.

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden zal het genoeg zijn
Mij slechts te roepen; Ik zal dan zonder
talen naar jou toe gaan, en Mij moet je
zoeken in jezelf.

Theresia van Avila

Licht dat terugkomt. 12