

Hartelijk welkom allemaal bij dit avondgebed in de traditie van Taize

De afgelopen maanden waren 2 boeken belangrijk voor me, Gebroken leven en Duizendmaal dank, 2 parels van boeken van Ann Voskamp. Dat deze 2 boeken op mijn pad kwamen in een moeilijke periode zie ik als een knipoog uit de hemel. Deze boeken hebben mij geholpen en leerde me te leven, ja zelfs te leven in vreugde. Deze viering wil ik wat citeren uit het boek duizendmaal dank en zo het geheim van deze parel met jullie, met u delen.

Lied 22

Filip 4 :11-12..Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb het geheim geleerd van leven onder alle omstandigheden: in overvloed en honger, rijkdom en gebrek.....

Lied 90

Ik heb het geheim geleerd.....Ik lees het een aantal keren, op zoek naar de deurknop die me binnen leidt. Daar staat het- het geheim van levende vreugde in elke situatie, het volle leven van dankzegging(Eucharistieo) Twee keer fluistert Paulus: "Ik heb geleerd....."Geleerd. Ik zal eucharistieo moeten leren. Dankzeggen leren- leren om voluit te leven Het me eigen maken zoals ik mijn huid ken, mijn gezicht, de woorden op mijn tong. Zoals ik mijn eigen naam ken. Leren om dankbaar te zijn, of ik nu leeg ben of vol. Dankbaarheid te midden van dood en echtscheiding en werkeloosheid- dat is de taal die ik moet leren spreken- want dat is het leven dat ik leid, dat is het waar ik me mee moet redden. Als een leven van dankzeggen de sleutel is die het geheim van het leven ontsluiten kan, dan is dat wat ik wil.. Ik wil die jacht, die lange speurtocht. De puzzelstukjes. Leren dankbaar te zijn en blij, handen vol of handen leeg. Dat geheim is een levenslange zoektocht waard

Lied 19 Lord Jesus Christ, your light shines with-in us. Let not my doubts or my darkness speak to me. Lord Jesus Christ, your light shines within us. Let my heart always welcome your love.

Ik weet dat er straatarm en afzichtelijk lijden is, en ik heb de hongerigen gezien, en de kanonnen op weg naar het front. Maar ik heb pijn geleefd en mijn eigen leven weet het: ik maak de wond van de wereld alleen maar dieper als ik niet dank zeg voor het vroege licht dat door de bladeren spikkelt en de zware geur van rozen vroeg in juli..en het zingen van krekels in klamme nachten..en rivieren die stromen en sterren die stralen en de regen die valt en alle goede dingen die een goede God geeft.

Wat heeft de wereld aan meer woede, meer verontwaardiging?? Hoe wordt de wereld gered als we onverholven vreugde verbieden, terwijl het de vreugde is die ons redt? Vreugde afwijzen uit solidariteit met hen die lijden verlost niemand uit lijden. Het omgekeerde wel.

De dapperen die zich richten op alle goede dingen en alle schone dingen, ook de kleinste, die er dank voor zeggen en die vreugde ontdekken zelfs in het hier en nu, zij zijn het die iets kunnen veranderen en die het volle Licht in de wereld brengen.

Als we de grond van ons zware leven open leggen voor de regen van genade en vreugde laten doordringen tot wat gescheurd en verdroogd is in ons,..vreugde onze gebroken huid en onze diepste

kloven laten doordrenken, dan groeit het leven. Hoe kan dit nu niet het allerbeste zijn voor deze wereld?? Voor ons?? De wolken openen zich als onze dankbare mond zich opent.

Met deze dank voor elke minuut, daarmee zeggen we het gebed na van de gezegende onder de vrouwen, die op het punt staat onderdeel te worden van 1 van de meest ingrijpende gebeurtenissen die deze wereld ooit aanschouwd heeft. Maria, met God zelf als embryo in haar schoot, zingt het in stilte uit: "Mijn ziel maakt groot de Heer." ... Dat kan ik ook doen: ja , hier en nu. Een lege plek wordt altijd gevuld. En als ik dank zeg voor iets wat microscopisch klein lijkt, maak ik ruimte waarin God in mij kan groeien. Dat, dat maakt me vol, en ik "maak Hem met dankzegging groot" en zo komt God de wereld binnen. Wat kan een leven heerlijk maken ? De scheuren en de stress van deze wereld, de grauwheid van de dag, alles wat zo hopeloos mis is en zo vreselijk gebutst? Of God? Gods almacht en alwetendheid zijn nooit klein God hoeft door ons kleine mensen niet groot gemaakt te worden, maar het omgekeerde. Het zijn onze levens die klein zijn en we hebben ons zelf ten onrechte opgeblazen, en als we dank zeggen nemen we weer af en wordt de wereld recht gezet. Ik zeg dank en groei in Hem. En zo groeit de wereld en Hij zet mij in beweging, met vreugde voorop.

Lied 59

"Telkens wanneer je in Gods schepsels iets moois en aantrekkelijks ziet, sta dan niet alleen stil bij hen..., maar als je hen voorbijgaat, richt je gedachten dan op God en zeg: O God, als Uw schepselen al zo vol schoonheid, verrukking en vreugde zijn, hoe oneindig veel voller van schoonheid, verrukking en vreugde bent Uzelf dan, Schepper van het al"...(woorden van Nicodemus van de Heilige Berg)

Lied 58

Voorbeden afgewisseld met Exaudi...

Liefde volle Vader, hoorder van al onze gebeden of ze nu hardop uitgesproken zijn of in stilte, U kent ons , en heer onze God wij weten het van anderen of uit ervaring:

Uw woord kan onze vertwijfeling overwinnen,

Onze vrees verdrijven, ons geloof nieuw doen opstaan en sterken.

Daarom danken wij U voor Uw woord en bidden maak ons tot mensen die in liefde werken en wandelen en die belijden dat u alleen de God bent die ons ontzag en liefde waard is.

Lied 123

Dinie Koning