

13 september 2017

**OECUMENISCH AVONDGEBED
DE WITTE ROOS EN HET KRUIS**

Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons...

Inleiding Lutherjaar – Lutherroos – Brief 8 juli 1530:

Het zwarte kruis: ‘Het eerste moet een kruis zijn in het zwart...’ en **Lied 4** : Crucem tuam

Het rode hart: ‘Het kruis moet midden in het hart staan – dat zijn natuurlijke kleur heeft – want alleen als je van harte gelooft, word je gerechtvaardigd’ en **lied: 16:** Ubi caritas et amor

De witte roos: ‘Het hart moet midden in een witte roos staan en daarmee aanduiden dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft – daarom moet de roos wit en niet rood zijn, want wit is de kleur van de geesten en de kleur van alle engelen’ en **lied 124:** Licht dat terugkomt

De blauwe hemel: ‘Deze roos staat in een veld dat de kleur van de hemel heeft, om aan te duiden dat de vreugde die we ervaren vanwege de Geest en het geloof het begin is van de toekomstige eeuwige vreugde...’ – Vivit - en **lied 92:** De hemel en de aarde juichen samen

De gouden ring: ‘En dit veld wordt omvat door een gouden ring, waarmee gezegd wordt dat de zaligheid eeuwig duurt en geen einde heeft en ook kostbaarder is dan alle andere vreugden en goederen, zoals ook het goud het edelste en duurste is van alle metalen...’ en **lied 33:** Misericordias Domini in aeternum cantabo

Stilte

Voorbeden: Heer God en Vader van ons allen, Gij hebt ons geroepen tot één Lichaam en één Geest, tot één Heer, één geloof en één doop. Wij bidden U om met elkaar de eenheid des Geestes te bewaren door de band van de vrede. Laat ons bidden: Resp. **lied 13:** Kyrie Eleison

Onze Vader: 113 (gebeden)

Zegengebed van Luther

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. *Maarten Luther (1483 – 1546)*

Lied 128: Jubelt und freut euch

VAN HARTE WELKOM VOOR KOFFIE, THEE EN ONTMOETING