

Woensdag 6 september 2017

Thema: Bonifatius

Wees hier aanwezig, God van de machten, Licht in ons midden, Wees onze Heiland.
Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. **Dat wij herleven.**

Inleiding



Voor de thema's bij onze inleidingen laat ik mij vaak leiden door gebeurtenissen die ik net heb meegemaakt. Ik had verwacht dat het wadlopen naar Ameland van afgelopen zaterdag mij wel zou inspireren: een verlaten water- en zandvlakte met zeehonden, krijsende meeuwen en vergezichten zou mij vast tot hogere gedachten brengen. De realiteit: een prestatietocht met zo'n 400 anderen, was een mooie ervaring maar bleef met veel modder en zand wel aards. Na afloop kwamen we voor het eten terecht bij de Abdij van Dokkum en dronken daar toepasselijk een Bonifatius biertje. Bonifatius zou aan de gangbare kloosterregels over eenvoud, armoede, gehoorzaamheid, zwijzaamheid en nederigheid een regel hebben toegevoegd over het nuttigen van een drankje: "**Een glasje na de Gracie**" Tsjakka; daar was mijn inspiratie; Bonifatius.

Lied 25 De nocte (Wij gaan de nacht door het duister op zoek naar het levende water)

754: Bonifatius bij Dokkum vermoord.

Wie kent dit jaartal niet? Maar ken je ook zijn levensverhaal? Winfried, in 675 geboren in Engeland werd vanaf zijn 7^e jaar opgevoed in abdijen. Hij werd Benedictijn en op zijn dertigste tot priester gewijd. In 716 verliet Winfried Engeland om een eerste missie-expeditie naar Friesland te ondernemen. Hij wilde de bewoners bekeren tot het christendom door in hun eigen taal tot hen te prediken. Zijn eigen Oudengels was immers verwant aan het Oudfries. Die missie mislukte. Paus Gregorius II verleende hem in 718 het recht om de Germanen ten oosten van de Rijn te bekeren tot het christendom en gaf Winfried een nieuwe naam: *Bonifatius (hij die het goede doet)*.



Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een gevolg, militairen en bewakers, opnieuw naar Friesland. Hij doopte daar grote aantallen Friezen. In Dokkum belegde hij een grote bijeenkomst om mensen die door hem bekeerd waren gemeenschappelijk het sacrament van het heilig vormsel toe te dienen. Maar in plaats van zijn bekeerlingen te treffen, werd hij de volgende ochtend overvallen door een groep gewapende Friezen. Op 5 juni 754 werd hij, samen met zijn 52 metgezellen, door de Friezen gedood vanwege zijn heiligschennis aan hun eikheilgdommen, de vanoudsher heilige plaatsen waar Goden werden vereerd en waar recht gesproken werd. *Bonifatius (hij die het goede doet)* Deed hij het goede? Hoe denk jij over zendingsdrang?

Lied 111 God is vol liefde

Mattheus 10:5-7

Bonifatius (hij die het goede doet) Deed hij het goede?

In Mattheus lezen we;...

Jezus wilde de twaalf leerlingen op weg sturen. Hij vertelde hun wat ze moesten doen. Hij zei: "Jullie moeten niet naar de ongelovigen gaan en ook niet naar de steden van de Samaritanen. Nee,

jullie moeten naar de mensen van Israël gaan, want zij zijn net verdwaalde schapen. Overal waar je komt, moet je het goede nieuws vertellen en zeggen: 'Gods nieuwe wereld is dichtbij.'"

Wat mij opvalt dat die uitzending van de discipelen beperkt wordt tot het volk waar Jezus toe behoorde, niet naar de heidenen. Bonifatius deed dat wel. Uit mijn jeugd herinner ik mij de vaste collectes voor de zending. Vind ik dat nog steeds een goede zaak? Is het goed om andere culturen jouw geloofsovertuigen op te willen leggen? Hoe sta ik, hoe sta jij, tegenover zending? Met die overweging gaan wij na het zingen de stilte in.

Lied 16 Ubi caritas et amor

Stilte

Voorbeden met **Lied 32** Gospodi

Goede God, In veel landen is er strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen, heel vaak vanwege verschil in geloofsopvatting. Ik bid dat er begrip mag komen voor elkaars opvattingen en achtergronden en dat er vrede komt.

Goede God, Ik bid dat er ook in onze eigen omgeving begrip mag zijn voor elkaars meningen. Dat we, zoals Taizé ons leert, kijken naar dat wat ons verbindt en niet naar dat wat ons scheidt.

Lied 130 Tibie Paiom (wij zingen u, wij zegenen u, wij danken u Heer. Bidden wij onze God)

Avondgroet.

Een mens kan maar op aarde ten volle leven
als hij in hoofd en hart een stukje hemel heeft.

Phil Bosmans: Applaus voor het leven

Lied 40 Alleluia

- Aansluitend aan het avondgebed is iedereen welkom voor koffie of thee in het parochiezaaltje.
- Het oecumenisch avondgebed is er elke woensdag van 19.00-19.30/19.40 uur.
- Koorrepetitie is er elke 1^e en 3^e woensdag (20.00-21.00 uur) van de maand :

Let op afwijkende data! Dit najaar op 11 oktober, 18 oktober, 1 nov, 15 nov, 29 nov, 6 dec, 20 dec.

Woensdag 6 september 2017

Thema: Bonifatius

Wees hier aanwezig, God van de machten, Licht in ons midden, Wees onze Heiland.
Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. **Dat wij herleven.**

Inleiding

"Een glasie na de Gracie"

Lied 25 De nocte
(Wij gaan door het duister
op zoek naar het levende water)



754: Bonifatius bij Dokkum vermoord.

Lied 111 God is vol liefde

Mattheus 10:5-7

Lied 16 Ubi caritas et amor

Stilte

Voorbeden met Lied 32 Gospodi

Lied 130 Tibie Paiom (wij zingen u, wij zegenen u, wij danken u Heer. Bidden wij onze God)

Avondgroet.

Een mens kan maar op aarde ten volle leven
Als hij in hoofd en hart een stukje hemel heeft
Phil Bosmans: Applaus voor het leven

Lied 40 Alleluia

- Aansluitend aan het avondgebed is iedereen welkom voor koffie of thee in het parochiezaaltje.
- Het oecumenisch avondgebed is er elke woensdag van 19.00-19.30/19.40 uur.
- Koorrepetitie is er elke 1^e en 3^e woensdag (20.00-21.00 uur) van de maand van okt.t/m mei.

Let op afwijkende data dit najaar:

koorrepetitie op 11 oktober, 18 oktober, 1 nov, 15 nov, 29 nov, 6 dec, 20 dec.

