

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 28 april 2021

Thema: **Twee kanten van de medaille**

Voorganger: **Jurgen van der Ent**



Vanaf vorige week worden de liedvoorbeelden niet meer opgenomen in deze uitwerking. In plaats daarvan kunt u op de titel van het lied klikken waarna u op de vernieuwde website het lied te zien krijgt en te horen. Door op het REEKS-icoontje hierboven te klikken kunt u alle liederen uit deze uitwerking achter elkaar bekijken/beluisteren.

(Jurgen van der Ent, vesperuitwerker, webmaster)

[Aanhef: Wees hier aanwezig](#)

Inleiding

Gisteren was het Koningsdag. Maar dan in een uitgekledede versie. Geen Oranjesupporters met wapperende vlaggetjes, geen verleggen aanbieden van bloemetjes aan de vrouwelijke leden van het gezelschap, geen rondwandeling door een stad, geen plaatselijke verenigingen die voor het koninklijk gezelschap hun beste beentje voor mogen zetten, geen leden van de koninklijke familie die ook eens een poging wagen en meedoen, ...

Ik kan zo wel blijven doorgaan met op te sommen wat er allemaal niet is, maar het is beter om te kijken wat er wel is, wat wel mogelijk is in deze tijd.

En dan zie ik een uitgedund koninklijk gezelschap dat een virtuele toer krijgen binnen Eindhoven en zo op de hoogte komen wat deze stad en streek allemaal te bieden heeft. Koningsdag 2021. Dat is weer eens wat anders. Als koningsgezinde trouw thuis op de bank naar de TV kijken, in plaats van meedoen aan tal van activiteiten.

En heel veel mensen die helaas de regels overtreden en het ervan nemen in de parken en pleinen van onze steden terwijl in de ziekenhuizen wordt gevochten voor elk leeg IC-bed en het personeel nog meer overbelast raakt en de vakantie maar doorwerkt omdat er anders niemand is om het werk te doen.

En vandaag gaan dan ook nog de versoepelingen in waar de mensen naar snakken maar die eigenlijk te vroeg komen gezien de drukte in de ziekenhuizen.

Steeds twee kanten om te belichten van dezelfde medaille die onze samenleving voorstelt.

Hoe moeten we hiermee omgaan? Een rotsvast vertrouwen op Christus, heer Jezus kan ons daarbij helpen.

[Lied nr. 39: O Christe Domine Jesu](#)

Lezing: uit Johannes 15,1-8 (Basis Bijbel)

Jezus zei: "IK BEN de echte wijnstruik en mijn Vader is de wijnboer. Elke tak aan Mij waar geen vruchten aan groeien, haalt Hij weg. Elke tak waar wel vruchten aan groeien, snoeit Hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. Jullie zijn al schoon door wat Ik jullie heb gezegd. Ik blijf in jullie. Blijf nu ook in Mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aan groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie groeien, als jullie niet in Mij blijven. IK BEN de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen. Als jullie niet in Mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand. Maar als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn."

[Lied nr. 145: Herre visa mig vägen](#)

Overdenking

"Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien". Deze zin bleef hangen bij de lezing die dit weekend centraal staat. De afgelopen periode was niet makkelijk. Niet voor mij en zeker ook niet voor velen anderen.

Voor mij betekende de afgelopen periode een depressie in januari, toen ik geen toekomst zag na, en uitweg meer zag uit de pandemie. Een maand van overleven en niets uit je handen krijgen. Je vastklampen aan je wekelijkse bezigheden en gewoontes om maar niet onderuit te glijden en te verzanden in stress, verwaarlozing (van jezelf) en destructief gedrag. Vooral praten met mensen om mij heen heeft me in die maand

geholpen. En een rotsvast vertrouwen en geloof dat het wel goed zou komen, zoals het in het verleden ook is goed gekomen. In februari mijn horizon op ná de grote vakantie gezet en plannen gemaakt voor die tijd. En zie, nieuwe opdrachten dienden zich aan en opeens had ik het weer druk en spijt dat ik januari niets had gedaan.

Voor velen van ons gold dat het geen makkelijke periode was. Ons geduld werd stevig op de proef gesteld. Versoepelingen bleven uit en daarbij werd het gezag, dat de beslissingen nam, aardig ondermijnd door amnesie en uitgelekte geheime, inmiddels openbare, nótulen. En het mooie weer staat te trappelen om ons land te betreden. Tot nu toe heeft een koude wind ons nog aardig binnenshuis gehouden maar straks na een kleine depressie gaat de lente dan toch echt beginnen en willen we er massaal op uit. Probeer je dan nog maar te houden aan de strenge maatregelen die nog steeds gelden.

Vertrouwen hebben in dat het ooit goed komt versus het onbesuisde verlangen om terug te keren naar een situatie van voor de covid-19 pandemie is hier een duidelijk voorbeeld van twee kanten van een medaille.

Zeker in de huidige situatie waarbij aan de ene kant van de medaille de ziekenhuizen overbelast zijn en al praten over code zwart terwijl aan de andere kant van de medaille de versoepelingen van kracht worden en de Fieldlab activiteiten weer reuring in de maatschappij geven.

En toch, we zijn er nog niet. Reken je nog niet rijk, de bedreiging is nog niet voorbij. Dus zet je niet af en houd je nog aan de maatregelen en vertrouw erop dat met wat 'hulp van boven', een rotsvast vertrouwen in de Heer Jezus Christus het allemaal goed gaat komen.

En hoe zit dat met jouw vertrouwen in de toekomst? Ben je intussen murw geworden van alle uitstel? Ben je een eeuwige rotsvaste optimist? Of leg jij je neer en vertrouw je op Hem?

[Lied nr. 142: Op U vertrouw ik](#)

Stilte



Voorbeden afgesloten met *Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed*

- Heer God, geef ons een rotsvast vertrouwen in U en Jezus Christus dat het goed gaat komen met ons. Geef ons inzicht en wijsheid om door de wirwar van berichten Uw bedoeling met ons, het pad waarop U met ons wilt gaan, te zien.

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

- Heer God, help diegene die het niet meer zien zitten. Open hun ogen en schenk hun rust en vertrouwen in U, zodat ze verder kunnen in hun leven en de moeilijke weg die ze nog moeten gaan.

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

- **(eigen gebeden)**

...

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

- Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden

Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

*Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.*

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

*Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.*

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de al werkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied nr. 147: Vieni Spirito creatore

Slotgedicht

*Een medaille heeft twee zijden:
Een voorzijde met voorspoed,
geluk en verlangen wat ons goed doet.
En achterzijde met angsten vertwijfeling,
over de overwerkte zorg in corona-gijzeling.
En hoe je de medaille ook keert en keert,
waarbij je misschien de ene zij boven de andere prevaleert,
niemand weet welke kant het maakt,
als hij plat op één zijde terecht raakt,
welke zijde ons leven gaat lijden.*



*Vertrouw dan maar beter op de Heer,
want hij geeft je meer en meer,
als wij in hem blijven laat hij ons groeien,
en ons als een wijnrank laten bloeien.*

Slotlied Nr. 123: Maar u weet de weg voor mij



Ik wens iedereen een rotsvast vertrouwen toe

Jurgen van der Ent