

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 23 december 2020

Thema: Sporen van God

Voorganger: Hetty Heling



Aanhef

[Klik hier voor de muziek](#)

(voorz.) Wees hier aan-we- zig.

allen:

God van de mach-ten, licht in ons mid- den,

2e stem ad lib.

God van de mach-ten, licht in ons mid- den,

wees on-ze Hei- land, dat wij her-le- ven.

wees on-ze Hei- land, dat wij her-le- ven.

(voorz.) Wees hier aanwe- zig (allen) dat wij herleven
dat wij herleven.

Welkom

Lezing: de geboorte van Jezus uit Lucas 2

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het

bewind van Quirinius over Syrie. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging naar de plaats Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak omdat er voor hen geen plaats was in de herberg van de stad.

Luisterlied: Noel nouvelet nr 125

[Klik hier voor de muziek](#)

The image shows a musical score for the song 'Noel nouvelet nr 125'. It consists of five staves of music. The first two staves have the lyrics 'No-el nou-ve - let, No - el chan-tons i - ci'. The third and fourth staves are grouped together with a bracket on the left labeled 'refrain' and have the lyrics 'Chan-tons No - el pour le Roi nou-ve - let. (No-el)'. The fifth staff has the lyrics 'No - el nou-ve - let, No - el chan-tons i - ci'. The music is written in a treble clef with a key signature of one flat and a 2/4 time signature.

- 1) Noel nouvelet, Noel chantons ici,
Dévotes gens, crions a Dieu merci!
- 2) L'ange disait : pasteurs partez d'ici!
En Bethleem trouverez l'angelet.
- 3) En Bethleem, etant tous reunis,
Trouverent l'enfant, Joseph, Marie aussi.
- 4) Bientot, les Rois, par l'etoile eclaircis,
A Bethleem vinrent un matinee.
- 5) L'un partait l'or; l'autre l'encens bem;
L'etable alors au Paradis semblait.

- 1) 't is weer Kerst geworden, in 't Frans 'Noel'
Al gij vrome mensen, zeg God 'Dank u wel'
- 2) Herders in de velden hoorden plots een stem
Bethlehem is de stede want daar vind je hem.
- 3) In de stad gekomen troffen zij elkaar
't kind was snel gevonden, zo ook 't
ouderpaar.
- 4) Spoedig kwamen wijzen aan in Bethleem
't licht had hen beschenen en zij vonden Hem.
- 5) Goud en mirre was er, wierook zonder prijs,
plots leek toen de stal op 't aardse paradijs

Sporen van God

Vorige week, de derde zondag van de advent was het thema: verlangen. Met de vraag: wat verlang je werkelijk? We mochten oefenen met het uitspreken van de uitdrukkelijke wens: vandaag



wil ik sporen van God zien. Je mag ook zeggen: ik wens lichtpuntjes te zien in deze donkere tijd. Het gaat erom dat we onze ogen en oren openen om iets van God te ontdekken. Dat we onze deur openzetten zodat het Licht van Christus door ons heen kan schijnen. En het Licht in de ander te ontdekken. Het is een actieve houding. En het is aan te bevelen om Jezus te vragen jouw ogen en oren te gebruiken zodat we Gods heerlijkheid kunnen zien. Om het in termen van het kerstfeest te zeggen: vraag – iedere dag- of Christus in jou geboren mag worden. En dat er dan wonderlijke dingen gebeuren heb je misschien wel gemerkt.

Een aantal van jullie hebben hierop gereageerd.

Ik werd gebeld door Annie Berenschot. De meesten van jullie kennen haar. Een vrouw van 92 jaar uit Twello. Toen zij van haar vierde kind in verwachting was, overleed haar man. De opvoeding heeft zij met veel liefde en een groot hart alleen gedaan. Toen de laatste zoon uit huis ging, vond ze haar huis te leeg en ze ontfermde zich over Hassan, een Somalische vluchteling. Hassan heeft een paar jaar bij Annie gewoond. Nu is hij getrouwd en heeft een zoontje van 1,5 jaar. De vrouw van Hassan en hun zoontje zijn nu in Deventer en Annie mobiliseert nu meerdere mensen om haar een warm welkom te heten. Dat er een muur van aandacht voor hen is.

Muziek: Once in a royal Davids city

[Klik hier voor de muziek](#)

Sporen van God

Een ander mooi verhaal. Pastoor Brummelhuis uit Schalkhaar doet aan straatpastoraat. Met zijn rollator loopt hij door het dorp en maakt een praatje met wie het wil. Vorige week stapte er een vrouw van haar fiets en liep naar de pastoor. Wat was het geval: 25 jaar geleden had zij de pastoor gevraagd haar voor te bereiden op haar doopsel in de katholieke kerk. Nu woont ze in Parijs, maar ze herkende haar pastoor meteen en er ontstond een prachtige ontmoeting.

Sporen van God zien we ook bij kinderen. Het baby'tje in de kribbe werd herkend door de herders en de 3 koningen. Het licht in de ogen is nog hemels.

Een grootvader vertelde dat hij met zijn kleindochter in het bos liep." Opa, wat is het bos mooi versierd!"

Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het Licht niet haat.

Huub Oosterhuis

Muziek: The First Nowell

[Klik hier voor de muziek](#)

Sporen van God

Romy vertelt over een wondermoment met een van de bewoners in het huis waar ze werkt. Een man die in een terminale fase is, reageerde met een bijzonder lachje toen zij met haar fuchsia-roze muts met oortjes afscheid kwam nemen. Thuis gekomen zag zij een film. Er werd een

steen in het water gegooid. De steen is de mens die God gecreëerd heeft. De rimpels in het water, die ontstaan door de vallende steen, zijn de levenslijnen van de mens. Elke steen heeft zijn eigen rimpels. Niemand weet wanneer de rimpels stoppen. Alleen God weet dat. En als het einde in zicht is, is het God die op ons wacht. En zo zie ik het ook bij mijn zieke client., zei Romy. God weet wanneer het zijn tijd is. En God zal hem met open armen ontvangen.

Muziek: Angels, from the realms of Glory

[Klik hier voor de muziek](#)

Gedichten

Licht om naar te kijken

Licht om het vol te houden

Dag en nacht.

Vlam van de hoop

Die de verwachting van de geboorte van het goede levend houdt.

Hanne van Dorssen

Vonk van God, geef ons de durf

't met dit sprankje hoop te wagen

Tot het groeiend wordt voldragen

Ons van binnenuit vervult.

Marijke de Bruijne

Stilte



Gedicht: *Geboorte van God*

*Wanneer ik weer tot mijzelf kom
En het uiterlijk loslaat
Wanneer het lawaai wegebt
En mijn gedachten tot rust komen
Wanneer ik overga van praten naar luisteren
Van handelen naar zijn
Wanneer ik de confrontatie aanga
En niet langer vlucht
Dan pas
Kan God ter wereld komen
In mij
Door mij
Bij de mensen*

Ricky Rieter

Voorbeden gevolgd door: *Heer in Uw goedheid, (allen:) Hoor ons gebed*

Muziek: *Away in a manger*

[Klik hier voor de muziek](#)



Ik wens iedereen gezegende Kerstdagen
en een nieuw jaar met
mooie ontmoetingen
en sporen van God.

Hetty Heling