

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 4 november 2020

Thema: **Dankdag voor het leven**

Voorganger: **Gretha Stelpstra**



Openingslied 129: Iepenje my foar jo goedens

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Iepenje_my_foar_jo.mp3

1. foarsang; 2. allegearre

Iepenje my foar jo goe - dens, en reit-sje my oan.

1. foarsang; 2. allegearre

Iepenje myn eagen foar jo goe - dens, en reit-sje my oan

1. foarsang; 2. allegearre

Iepenje myn ferstân foar jo goe - dens, en reit-sje my oan

1. foarsang; 2. allegearre

Iepenje hert en siel foar jo goe - dens, en reit-sje ús oan.

Open mij voor uw goedheid en raak mij aan.

Open mijn ogen voor uw goedheid en raak mij aan.

Open mij verstand voor uw goedheid en raak mij aan.

Open hart en ziel voor uw goedheid en raak ons aan.

Welkom & inleiding

Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.

Het is vandaag de 1^e woensdag van november. Binnen de Protestantse traditie is het Dankdag voor gewas en arbeid. Er wordt gedankt voor de zegen die God gegeven heeft: groei van gewassen zodat we weer een jaar te eten hebben, maar ook zegen op ons werk ten dienste aan medemensen en de maatschappij. Danken ondanks of ook juist dankzij corona.

Daarnaast was er in de RK-kerk eergisteren de gedenkdag voor Allerzielen: op deze dag worden de mensen herdacht die ons zijn

voorgegaan. Met name degenen die het afgelopen jaar zijn overleden, hun namen werden genoemd en er werd voor hen gebeden in de requiemmis.

Vanavond wil ik in deze viering deze twee tradities een beetje samenvoegen tot een dankdienst voor het leven. De laatste jaren wordt de kerkdienst die bij de uitvaart van een overledene gehouden wordt, vaak niet meer rouwdienst genoemd, maar dankdienst voor het leven. Ik vind dit een mooie verandering. Het deed me dankbaar terugdenken aan de viering die we op 9 maart 2016 hebben gehouden voor en vooral ook met Margaret Ruitenbeek: een dankdienst voor wat God aan haar en door haar heen aan goeds had gegeven in haar leven.

Vandaar dat ik vanavond even moment stil wil staan bij de vraag: Waarvoor kan ik nu, op dit moment danken? Wat en wie maken mijn leven nu kostbaar en waardevol? En durf ik dat ook uit te spreken? Zodat het een dankdienst voor mijn, ons leven wordt.

Ik ben gelukkig niet de eerste die hier mee bezig is geweest. De apostel Paulus, Henri Nouwen en Anselm Grün hebben hun gedachten en ervaringen onder woorden gebracht. Woorden die ik vanavond aan jullie door wil geven. Laten we ons eerst openstellen en richten op God, de Bron van Leven.

Lied 23: *Oculi nostri ad Dominum Jesum*

https://www.youtube.com/watch?v=wYSS8P7FI_A

The image shows a musical score for a hymn. It consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The melody is written in the treble staff, and the bass staff provides a harmonic accompaniment. The lyrics are written below the treble staff, aligned with the notes. The lyrics are: "O - cu - li nos - tri ad Do - mi - num Je - sum, o - cu - li nos - tri ad Do - mi - num nos - trum."

Onze ogen richten zich op Christus, onze God

Lezing uit 1 Korintiërs 1: 4-6, Filippenzen 1: 2-7a en Kolossenzen 1: 3-5a
De apostel Paulus begon zijn brieven aan gemeenten vaak met het uiten van zijn dankbaarheid voor hen. Een paar voorbeelden hiervan wil ik lezen, wellicht ons ter inspiratie.

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart.

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat voor u in de hemel gereedligt.

Lied 62: Tu sei sorgente viva

https://www.youtube.com/watch?v=hAn8pe_ZA-o

Tu sei sor-gen-te vi - va, tu sei fuo - co, sei ca - ri - tà.
U bent de bron van le - ven, u bent lief - de, vuur en het licht.

Vie - ni Spi - ri - to San - to, vie - ni Spi - ri - to San - to.
Kom tot ons Geest van lief - de, kom tot ons Geest van lief - de.

Overdenking

Danken voor het leven van de mensen met wie je leeft. Henri Nouwen vond daarom dat verjaardagen gevierd dienen te worden. Een verjaardag vieren betekent dat je tegen iemand zegt: 'Bedankt dat jij jij bent.' Op een verjaardag zeggen we niet: 'Bedankt voor wat je gedaan, gezegd, bereikt hebt.' Nee, we zeggen: 'Bedankt dat je geboren werd en bij ons bent. We houden van je.' Eigenlijk moeten we de geboorte van mensen iedere dag vieren, door dankbaar, vriendelijk, vergevingsgezind, mild en liefdevol met elkaar om te gaan.

Danken voor het leven van de mensen met wie je leeft hebt. Anselm Grün schrijft daarover: In november bezoeken we graag de graven van onze gestorven dierbaren. Dan is het goed om even stil te staan aan het graf en een gesprek met de gestorvene te beginnen: 'Wat was belangrijk voor jou in je leven? Wat heb ik van jou geleerd? Wat wilde jij aan mij doorgeven door middel van je leven? Wat is nu jouw boodschap voor mij? Wat wil jij me op dit moment zeggen?'

Wanneer je deze vragen aan de geliefde overledene stelt, let dan tegelijkertijd op je gevoelens. Welke gevoelens komen er in je op, wanneer je terugdenkt aan een bepaalde gebeurtenis uit zijn leven, wanneer je terugdenkt aan bepaalde woorden van haar? Wat draag je nu van hem in je hart? Hoe beïnvloedt zij de wortels waaruit je nu leeft?

We kunnen de vragen die Anselm Grün aan de gestorvene stelt, nu in de stilte ook aan onszelf stellen of later aan nog levende dierbaren: Wat heb ik van jou geleerd? Wat is belangrijk voor mij in mijn leven? Wat zou ik willen doorgeven door middel van mijn leven? Wat is nu mijn boodschap aan jou en aan anderen?

Wat draag ik nu van jou in mijn hart? Hoe beïnvloedt je de wortels waaruit ik nu leef?

Stilte

Kaarsje opsteken

Gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare –
in dankbare herinnering

*Lied 33: Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd
zingen, Heer.*

[https://www.ingoedehanden.management/OMA/Van uw barmhartigheid en uw trouw.mp3](https://www.ingoedehanden.management/OMA/Van_uw_barmhartigheid_en_uw_trouw.mp3)

Mi - se - ri - cor - di - as Do - mi - ni in æ - ter - num can - ta - bo.
Van uw barm - har - tig - heid en uw trouw zal ik al - tijd zin - gen, Heer.

Voorbede gevolgd door: *Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed*

- Vader-God, we danken u voor de zegen die u ons geven heeft, juist in deze bizarre tijden. Zegen waar wij aan bijgedragen of gewerkt hebben: de opbrengt van de velden, het werk van onze handen. Soms hebben we daar veel energie in gestoken, soms was het een klein gebaar, een luisterend oor, een glas water. Maar het heeft vrucht mogen dragen, het heeft anderen gevoed, bemoedigd of opgebouwd. Dank u voor uw genade dat het kon en er was.
- God van liefde, we danken u voor de mensen die ons iets van Christus Jezus hebben laten zien en nog laten zien. Sommigen zijn ondertussen overleden. We herdenken hen vanavond met liefde en in dankbaarheid.
Met de levenden mogen we het leven vieren door dankbaar, vriendelijk, vergevingsgezind, mild en liefdevol met elkaar om te gaan. Zegen ons daarin.
We zijn dankbaar dat ze er waren of zijn. We dragen hen in ons hart en hebben de wortels waaruit wij nu leven gevormd of beïnvloed.

- We zijn blij en kunnen ons verheugen. Dank u dat dit de dag is die u voor ons hebt gemaakt, om er te zijn en om samen te zijn. Zelfs op afstand.

Lied 91: *Venite, exultemus Domino*

<https://www.youtube.com/watch?v=l2z73wI7BSA>

Ve - ni - te, e-xul-te-mus Do - mi - no, ve - ni - te, a - do - re - mus.

Ve - ni - te, e-xul-te-mus Do - mi - no, ve - ni - te, a - do - re - mus.

Kom laten wij jubelen voor de Heer.
Kom laten wij aanbidden

Avondzegen:

*Moge de Levende ons zegenen en behoeden
moge de nabijheid van de Levende een diepe vreugde voor ons zijn
dat wij ieder die op onze weg komt in vrede ontmoeten
amen.*

Slot lied 77: *God, U bent liefde, bron van het leven*

<https://www.youtube.com/watch?v=4jdTKronBOY>

Toi, tu nous ai - mes, sour - ce de vie.
God, U bent lief - de, bron van het le - ven.